



CÂU LẠC BỘ LÝ LUẬN TRẺ
HỌC VIỆN CÁN BỘ TP. HỒ CHÍ MINH

110
NĂM

KỶ NIỆM NGÀY SINH ĐỒNG CHÍ
LÝ TỰ TRỌNG
20/10/1914 - 20/10/2024

TÀI LIỆU

SINH HOẠT THƯỜNG NIÊN THÁNG 10 - NĂM 2024

*Chủ đề: “Sáng mãi con đường
cách mạng của thanh niên”*



CON ĐƯỜNG CỦA THANH NIÊN
CHỈ LÀ CON ĐƯỜNG CÁCH MẠNG
KHÔNG THỂ CÓ CON ĐƯỜNG NÀO KHÁC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 10 năm 2024

MỤC LỤC

STT	Tên tham luận	Trang
1	Báo cáo tình hình dư luận xã hội các Quý III - Năm 2024 (từ Tháng 8 - Tháng 10/2024) <i>Ban Chủ nhiệm CLB</i>	1
2	Tinh thần anh hùng cách mạng Lý Tự Trọng - “Bài học về lòng can đảm và trách nhiệm đối với Tổ quốc” cho đoàn viên, thanh niên Việt Nam hiện nay <i>Tác giả: Nguyễn Công Khai</i>	14
3	Tinh thần Lý Tự Trọng - Khát vọng công hiến của thanh niên <i>Tác giả: Lê Hoàng Vĩnh Tường</i>	28
4	Tinh thần Lý Tự Trọng và ý nghĩa của việc học tập theo tấm gương anh hùng Lý Tự Trọng <i>Tác giả: Võ Tấn Kiên</i>	37
5	Tinh thần Lý Tự Trọng và ý nghĩa của việc học tập tấm gương anh hùng Lý Tự Trọng của đoàn viên, thanh niên <i>Tác giả: Nguyễn Thị Kim Yến</i>	47
6	Tinh thần Lý Tự Trọng và ý nghĩa của việc học tập tấm gương anh hùng Lý Tự Trọng của đoàn viên, thanh niên <i>Tác giả: Trần Anh Diên</i>	56
7	Anh hùng Lý Tự Trọng: Tấm gương sáng ngời về ý chí kiên cường của tuổi trẻ cách mạng <i>Tác giả: Trần Anh Khôi, Nguyễn Chí Phong</i>	62
8	Đoàn viên, thành viên ngày nay với tinh thần Lý Tự Trọng và ý nghĩa của việc học tập tấm gương Anh hùng Lý Tự Trọng <i>Tác giả: Bùi Anh Đức, Dương Bình Lâm, Huỳnh Ngọc Bảo Châu, Nguyễn Trọng Nhân</i>	71

BÁO CÁO TÌNH HÌNH DƯ LUẬN XÃ HỘI QUÝ III (TỪ THÁNG 8 - THÁNG 10/ NĂM 2024)

Ban Chủ nhiệm CLB

I. Tình hình quốc tế

1.1. Tình hình chiến sự Nga - Ukraine

Tháng 8/2024, Ukraine mở cuộc tấn công vào tỉnh biên giới Kursh của Nga, đẩy cục diện chiến tranh ngày càng leo thang hơn nữa.

Nga tiếp tục đẩy mạnh các cuộc chiến tranh vào miền Đông Ukraine, tiếp tục mở rộng vùng lãnh thổ chiếm đóng.

Mỹ và các nước phương Tây tiếp tục viện trợ cho Ukraine mặc dù vẫn còn sự chia rẽ trong nội bộ.

1.2. làn sóng di cư hàng loạt ở Trung Đông do xung đột leo thang

Từ tháng 8 năm 2024, tình hình căng thẳng ở Trung Đông đã gia tăng mạnh mẽ, dẫn đến một làn sóng di cư lớn tại khu vực. Xung đột giữa Israel và Hezbollah đã gây ra sự di tản hàng loạt tại cả Israel và Lebanon. Đặc biệt, sau các cuộc tấn công và xung đột leo thang vào tháng 9, hơn 1 triệu người Lebanon đã phải rời bỏ nhà cửa, tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn. Các cuộc không kích từ Israel vào Beirut (Thủ đô Lebanon) và các khu vực khác của Lebanon cũng đã đẩy thêm hàng chục nghìn người vào tình trạng vô gia cư

Ngoài ra, cuộc khủng hoảng Gaza đã làm trầm trọng thêm tình trạng di cư tại khu vực, với hàng ngàn người Palestine tiếp tục bị ép buộc phải di tản do các cuộc tấn công không ngừng. Syria, vốn đã đối mặt với cuộc khủng hoảng di cư kéo dài từ nhiều năm trước, cũng chứng kiến sự gia tăng số lượng người tị nạn tìm cách trốn thoát khỏi khu vực chiến tranh.

Kết hợp với những thách thức kinh tế và chính trị trong khu vực, các quốc gia như Jordan, Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập đang phải đối mặt với áp lực nặng nề khi số lượng người tị nạn tăng lên nhanh chóng, gây căng thẳng cho hệ thống hỗ trợ nhân đạo.

Ngày 17 tháng 10 năm 2024, Israel đã tiến hành một loạt các cuộc không kích tại Dải Gaza nhằm vào các thủ lĩnh cấp cao của Hamas, trong bối cảnh cuộc chiến với nhóm vũ trang này tiếp tục leo thang. Một trong những thủ lĩnh quan trọng của Hamas bị tiêu diệt trong các cuộc không kích là Jihad Shaker Ghawen, người đứng đầu một cơ quan quân sự lớn của Hamas. Israel tuyên bố rằng các cuộc tấn công này là nhằm vào những mục tiêu có liên quan trực tiếp đến việc lên kế hoạch và thực hiện các cuộc tấn công vào Israel từ phía Hamas.

Việc giết hại các thủ lĩnh Hamas được xem là một phần trong chiến lược của Israel nhằm làm suy yếu năng lực lãnh đạo và tổ chức của nhóm này, trong bối cảnh căng thẳng leo thang sau nhiều đợt bạo lực xảy ra ở khu vực Gaza. Tuy nhiên, điều này cũng làm gia tăng căng thẳng trong khu vực và làm trầm trọng thêm tình hình nhân đạo, với hàng ngàn người phải rời bỏ nhà cửa để tránh bom đạn.

1.3. Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024

Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 đang tiến đến giai đoạn cuối, với hai ứng cử viên chính là ông Donald Trump và bà Kamala Harris. Hiện tại, các cuộc thăm dò cho thấy cuộc đua rất sát sao, đặc biệt ở các bang chiến trường. Ứng cử viên Kamala Harris, sau khi thay thế Tổng thống Joe Biden trở thành ứng cử viên chính thức của Đảng Dân chủ, có lợi thế nhỏ nhưng Trump đã thu hẹp khoảng cách trong những tuần gần đây. Cả hai ứng cử viên đang tập trung vào các bang quan

trọng như Pennsylvania và Arizona, với chiến lược thu hút các cử tri chưa quyết định trước ngày bầu cử vào tháng 11.

1.4. Tình hình ASEAN - Biển Đông

1.4.1. Chiến sự tại Myanmar

Chiến sự tại Myanmar tiếp tục leo thang nghiêm trọng với sự gia tăng các cuộc tấn công từ các nhóm vũ trang đối lập và sắc tộc chống lại chính quyền quân đội. Một trong những diễn biến đáng chú ý là việc quân đội Myanmar đã mất quyền kiểm soát thành phố Lashio, trung tâm thương mại lớn nhất của bang Shan, vào tháng 8. Đây là thất bại lớn nhất của quân đội Myanmar trong năm nay, đánh dấu sự tiến triển mạnh mẽ của phe đối lập. Liên minh các lực lượng vũ trang dân tộc, bao gồm Quân đội Giải phóng Dân tộc Ta'ang (TNLA) và Quân đội Liên minh Dân chủ Quốc gia Myanmar (MNDAA), đã chiếm được thành phố này sau nhiều tuần giao tranh quyết liệt. Lashio là một trong những trung tâm thương mại quan trọng trên tuyến đường biên giới với Trung Quốc.

Trong khi đó, các khu vực khác tại bang Kachin và bang Rakhine cũng chứng kiến nhiều cuộc giao tranh dữ dội, với quân đội Myanmar chịu sức ép ngày càng lớn từ các cuộc tấn công của các nhóm đối lập. Tình hình tại Myanmar vẫn tiếp tục căng thẳng khi quân đội cố gắng củng cố lại lực lượng nhưng không đạt được kết quả mong muốn.

1.4.2. Tình hình Biển Đông

Căng thẳng tại Biển Đông đã gia tăng đáng kể, với các hành động quyết đoán của Trung Quốc trong việc khẳng định chủ quyền. Các nước trong ASEAN, đặc biệt là Philippines và Việt Nam, đã liên tục bày tỏ quan ngại về sự leo thang này. Tại hội nghị cấp cao ASEAN tổ chức ở Lào vào đầu tháng 10, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. đã kêu gọi các

nước thành viên ASEAN cùng nhau hành động để quản lý căng thẳng và tìm kiếm giải pháp hòa bình cho các tranh chấp.

1.5. Tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên

Tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên đã gia tăng mạnh mẽ trong thời gian qua, đặc biệt là từ tháng 8/2024. Một trong những sự kiện nổi bật là việc Triều Tiên đe dọa tuyên bố chiến tranh với Hàn Quốc sau khi phát hiện một chiếc máy bay không người lái của Hàn Quốc bị rơi trên lãnh thổ Bắc Triều Tiên. Bắc Triều Tiên đã cảnh báo rằng bất kỳ hành vi vi phạm nào từ phía Hàn Quốc sẽ được coi là “khiêu khích quân sự nghiêm trọng” và sẽ dẫn đến phản ứng quân sự cứng rắn.

Đầu Tháng 10/2024, Hội đồng Nhân dân tối cao Triều Tiên (tức Quốc Hội) đã sửa đổi Hiến pháp, coi Hàn Quốc là “kẻ thù vĩnh viễn”. Đồng thời các tuyến đường bộ và đường sắt nối hai miền bán đảo Triều Tiên bị phá hủy, tình hình căng thẳng giữa hai nước được đẩy lên căng thẳng toàn diện.

II. Tình hình trong nước

2.1. Đối nội

2.1.1. Vấn đề về nhân sự

Chủ tịch nước:

Chiều ngày 21/10, với 100% đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về việc bầu Thường trực Ban Bí thư - Đại tướng Lương Cường làm Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026.

Bầu bổ sung Ủy viên Bộ Chính trị Khóa XIII:

Ngày 16/8/2024, Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu bổ sung Ủy viên Bộ Chính trị đối với đồng chí Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an.

Bầu bổ sung Ủy viên Ban Bí thư Trung ương Đảng Khóa XIII:

Ngày 16-8, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bầu bổ sung 3 ủy viên Ban Bí thư.

Ba ủy viên Ban Bí thư được bầu bổ sung gồm: Ông Nguyễn Duy Ngọc - ủy viên Trung ương Đảng, chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Thượng tướng Trịnh Văn Quyết - ủy viên Trung ương Đảng, ủy viên Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Ông Lê Minh Trí - ủy viên Trung ương Đảng, bí thư Ban Cán sự Đảng, viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Như vậy, tính đến ngày 16-8, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII có 12 ủy viên.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương:

Chiều 21/8, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao Quyết định của Bộ Chính trị điều động, phân công ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng, giữ chức Trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

Phó thủ tướng:

Chiều 26/8, Quốc hội thông qua nghị quyết miễn nhiệm Phó Thủ tướng đối với ông Trần Lưu Quang (do nhận công tác mới tại Ban Kinh tế Trung ương) và phê chuẩn bổ nhiệm Phó thủ tướng nhiệm kỳ 2021 - 2026 với các ông Nguyễn Hòa Bình, Hồ Đức Phớc và Bùi Thanh Sơn.

Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc tiếp tục làm Bộ trưởng Tài chính, Phó thủ tướng Bùi Thanh Sơn tiếp tục giữ chức Bộ trưởng Ngoại giao cho đến khi kiện toàn chức danh Bộ trưởng ở hai Bộ.

Đến ngày 28/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính phân công lĩnh vực công tác cho 5 Phó thủ tướng, trong đó ông Nguyễn Hòa Bình làm Phó thủ tướng thường trực.

Bộ trưởng:

Cũng trong ngày 26/8, với 426/426 đại biểu có mặt tán thành (chiếm 88,57% tổng số đại biểu Quốc hội), Quốc hội phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Bộ trưởng nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với các ông: Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Yên Bái giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa giữ chức Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao:

Chiều 26/8, tại Kỳ họp bất thường lần thứ 8, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. Với 438 đại biểu có mặt tán thành (bằng 91,06% tổng số đại biểu), Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu ông Lê Minh Trí được bầu làm Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngay sau khi được bầu, tân Chánh án TAND Tối cao Lê Minh Trí thực hiện nghi lễ tuyên thệ trước Quốc hội, theo quy định của Hiến pháp.

Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao:

Ông Nguyễn Huy Tiến, Phó viện trưởng thường trực, được Quốc hội bầu giữ cương vị Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, ngày 26/8.

Ông Tiến sẽ kế nhiệm ông Lê Minh Trí vừa được Quốc hội bầu giữ chức Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao.

Chủ tịch nước quyết định thăng hàm Đại tướng cho Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang và Tổng Tham mưu trưởng Nguyễn Tân Cương:

Chiều 20-10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao quyết định thăng quân hàm từ thượng tướng lên đại tướng với Bộ trưởng Bộ Công an - Thượng tướng Lương Tam Quang và Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng - Thượng tướng Nguyễn Tân Cương.

2.1.2. Hội nghị Trung ương 10, khóa XIII

Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII diễn ra từ 18-20/9/2024 tại Hà Nội, thảo luận về nhiều nội dung quan trọng. Các văn kiện như Dự thảo Báo cáo chính trị và Tổng kết 40 năm đổi mới được xem xét kỹ lưỡng. Hội nghị nhấn mạnh thành tựu phát triển kinh tế - xã hội và đề ra phương hướng cho giai đoạn tới, đồng thời thảo luận về công tác nhân sự cho Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV

2.1.3. Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV

Sáng 21/10, Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XV chính thức khai mạc.

Theo dự kiến chương trình, sáng 21/10, sau khi tiến hành phiên trụ bị, Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc trọng thể tại Nhà Quốc hội. Tại phiên khai mạc, Chủ tịch Quốc hội sẽ có phát biểu khai mạc Kỳ họp; lãnh đạo Chính phủ trình bày Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025; lãnh đạo Ủy ban Kinh tế của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025... Đồng thời, Quốc hội cũng sẽ nghe báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ 8,

Quốc hội khóa XV và Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Về công tác lập pháp, tại Kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 15 luật, bao gồm: Luật Công chứng (sửa đổi); Luật Công đoàn (sửa đổi); Luật Di sản văn hóa (sửa đổi); Luật Địa chất và khoáng sản; Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi); Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Luật Phòng không nhân dân; Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn; Luật Tư pháp người chưa thành niên; Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập và Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế và Luật Dự trữ quốc gia.

Quốc hội cũng sẽ xem xét thông qua 3 nghị quyết quy phạm pháp luật, bao gồm: Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm xử lý vật chứng, tài sản trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử một số vụ việc, vụ án hình sự; Nghị quyết của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hải Phòng; Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng và tỉnh Khánh Hòa.

Đồng thời, Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến 13 dự án Luật, bao gồm: Luật Công nghiệp công nghệ số; Luật Dữ liệu; Luật Điện lực (sửa đổi); Luật Đầu tư công (sửa đổi); Luật Hóa chất

(sửa đổi); Luật Nhà giáo; Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp; Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi); Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi); Luật Việc làm (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật.

Về xem xét, quyết định các vấn đề kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác, Quốc hội sẽ đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2024 và xem xét, quyết định kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2025. Đồng thời xem xét các báo cáo về công tác tư pháp, phòng chống tham nhũng, phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri, tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

Cùng với đó, Quốc hội sẽ xem xét Báo cáo của Đoàn giám sát và xem xét, thông qua Nghị quyết của Quốc hội về kết quả giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội từ năm 2015 đến hết năm 2023”. Xem xét công tác nhân sự thuộc thẩm quyền. Xem xét, quyết định chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035. Xem xét, quyết định chủ trương đầu tư một số dự án giao thông quan trọng. Tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn...

2.1.4. Tình hình kinh tế - xã hội

Vào tháng 9/2024, Bão Yagi đã đổ bộ vào nước ta gây ra những thiệt hại nặng nề về người và của. bão Yagi đã gây thiệt hại nặng nề, ảnh hưởng đến 26 tỉnh thành, đặc biệt ở miền Bắc và miền Trung. Hàng trăm nghìn người đã phải sơ tán, các nhà

xưởng, hạ tầng bị hư hại nghiêm trọng. Hoạt động kinh tế như công nghiệp, xây dựng và dịch vụ bị ảnh hưởng tạm thời, nhưng do các biện pháp ứng phó tốt, tác động tiêu cực đã được giảm thiểu đáng kể.

Tuy nhiên, nhờ sự hỗ trợ từ chính phủ, các tổ chức quốc tế và cộng đồng trong nước, công tác khắc phục hậu quả bão đã được tiến hành khẩn trương, kịp thời, liên tục, trước, trong và sau khi bão đổ bộ.

Tình đoàn kết của Nhân dân ta được phát huy mạnh mẽ, sự chung tay góp sức của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đã huy động rất lớn nguồn lực về tài chính, về sức người góp phần khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

2.2. Đối ngoại

2.2.1. Quan hệ Việt Nam - Trung Quốc

Từ ngày 18 đến 20-8-2024, Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình và Phu nhân, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao của Đảng và Nhà nước thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc.

Qua chuyến thăm lần này đã khẳng định, Việt Nam coi phát triển quan hệ với Trung Quốc là ưu tiên hàng đầu và là sự lựa chọn chiến lược; đồng thời khẳng định đường lối đối ngoại nhất quán của Đảng, Nhà nước Việt Nam là độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại; tiếp tục xác định nền ngoại giao toàn diện, hiện đại gồm ba trụ cột là đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân, phát huy vai trò tiên phong trong việc tạo lập và giữ vững môi trường hòa bình,

ổn định, huy động các nguồn lực bên ngoài để phát triển, nâng cao vị thế, uy tín của đất nước.

2.2.2. Quan hệ Việt Nam - Cuba

Vào ngày 26/09/2024, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã đến sân bay quốc tế Jose Marti ở thủ đô La Habana, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Cuba.

Mặc dù cách xa nhau về địa lý nhưng trong những năm qua, quan hệ giao lưu, hợp tác giữa các địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân hai nước diễn ra khá sôi động, đạt nhiều kết quả tích cực. Hợp tác địa phương và giao lưu nhân dân tạo ra sự gắn kết mạnh mẽ giữa các thể hệ và văn hóa của hai nước; đồng thời góp phần xây dựng nền tảng vững chắc cho mối quan hệ chính trị và kinh tế giữa hai nước Việt Nam - Cuba.

Chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Cuba mang ý nghĩa biểu tượng lịch sử, đồng thời sẽ mở ra giai đoạn mới trong quan hệ hợp tác và hữu nghị đặc biệt giữa hai nước với những kết quả thiết thực và bền vững hơn.

2.2.3. Quan hệ Việt Nam - Lào

Sáng 10/9/2024, chuyên cơ chở Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Thongloun Sisoulith và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào đã tới sân bay Quốc tế Nội Bài, Hà Nội, bắt đầu các hoạt động thăm cấp nhà nước tới Việt Nam.

Nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân, hai nước đã ra Tuyên bố chung Việt Nam - Lào. Tuyên bố

chung gồm 10 điểm, trong đó khẳng định: Hai bên nhất trí và đánh giá cao kết quả tốt đẹp của chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith và chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào của đồng chí Tô Lâm trên cương vị Chủ tịch nước vào tháng 7/2024, là dấu mốc trong lịch sử quan hệ Việt Nam - Lào, góp phần quan trọng vào việc củng cố, vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào phát triển lên tầm cao mới, vì sự phồn vinh của nhân dân hai nước, góp phần vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

2.2.4. Quan hệ Việt Nam - Mông Cổ

Ngày 30/9/2024, chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến sân bay Thành Cát Tư Hãn, thủ đô Ulan Bator, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Mông Cổ. Đây là chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên tới Mông Cổ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, trên cả hai cương vị Tổng Bí thư, Chủ tịch nước. Chuyến thăm có vai trò quan trọng đối với việc củng cố, tăng cường quan hệ ngoại giao và thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Mông Cổ, đặc biệt là về kinh tế, thương mại, văn hóa và an ninh - quốc phòng, hướng tới sự phát triển bền vững và thịnh vượng của hai nước trong tương lai.

2.2.5. Quan hệ Việt Nam - Pháp

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ngày 7/10 đã hội đàm với Tổng thống Emmanuel Macron tại Điện Elysee, Paris. Hai lãnh đạo tuyên bố nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện. Pháp trở thành nước đầu tiên trong Liên minh châu Âu (EU) có quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện với Việt Nam.

Hai bên ra tuyên bố chung về nâng cấp quan hệ, đề cập làm sâu sắc hơn hợp tác chính trị trước những thách thức quốc tế, tăng cường hợp tác quốc phòng và an ninh, tăng cường quan hệ đối tác kinh tế nhằm phát triển trao đổi thương mại và đổi mới sáng tạo, tăng cường hợp tác vì phát triển bền vững và tự cường, và tiếp tục thúc đẩy giao lưu nhân dân.

2.2.6. Các hoạt động của Việt Nam tại Liên Hợp Quốc

Ngày 20/10, bên lề Đại hội đồng Liên nghị viện các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 45 (AIPA-45) tại thủ đô Vientiane của Lào, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Vũ Hải Hà đã có các cuộc gặp gỡ, trao đổi với các đại diện của Canada, Na Uy và Ukraine về hợp tác song phương.

Tại cuộc làm việc với Thượng nghị sỹ Canada Yuen Pau Woo, hai bên nhất trí cho rằng mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Canada đã có những bước phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao. Đặc biệt, việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác Toàn diện vào năm 2017 đã tạo cơ sở để thúc đẩy hợp tác sâu rộng trên các lĩnh vực như kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục và giao lưu văn hóa.

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà, lập trường nhất quán của Việt Nam là tất cả các tranh chấp cần được giải quyết bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc, bao gồm tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các nước, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, có tính đến lợi ích chính đáng của các bên liên quan.

Là thành viên tích cực và có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, Việt Nam sẵn sàng đóng góp vào quá trình thúc đẩy đối thoại, tìm kiếm giải pháp để sớm ổn định tình hình, vì hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới.

**TINH THẦN ANH HÙNG CÁCH MẠNG LÝ TỰ TRỌNG -
“BÀI HỌC VỀ LÒNG CAN ĐẢM VÀ
TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI TỔ QUỐC”
CHO ĐOÀN VIÊN, THANH NIÊN VIỆT NAM HIỆN NAY**

Tác giả: Nguyễn Công Khải ()*

() Thành viên CLB Lý luận trẻ Thành Đoàn,
Phó Chủ nhiệm CLB Lý luận trẻ
Học viện Cán bộ TP. Hồ Chí Minh*

Tóm tắt:

Sự hy sinh anh dũng của đồng chí Lý Tự Trọng là một biểu tượng anh hùng cách mạng của lòng dũng cảm, lòng yêu nước cháy bỏng và sự hy sinh cao cả cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Với thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay, đặc biệt là đoàn viên, thanh niên, việc học tập, kế thừa và phát huy tinh thần anh hùng cách mạng của “Người đoàn viên thanh niên cộng sản đầu tiên” Lý Tự Trọng là nhiệm vụ hàng đầu trong việc tự tu dưỡng, rèn luyện mình, xứng đáng là “đội dự bị tin cậy của Đảng, thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng, kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh” (Đảng Cộng sản Việt Nam, 2011).

Bài viết này nhằm làm sáng tỏ tinh thần anh hùng cách mạng của Lý Tự Trọng – một tấm gương ngời sáng về lòng can đảm và sự hy sinh trọn vẹn vì Tổ quốc. Qua đó, rút ra những bài học quý giá về lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm và sự cống hiến cho đất nước mà thế hệ thanh niên Việt Nam ngày nay có thể học hỏi và noi gương.

Từ khóa:

Lý Tự Trọng, tinh thần anh hùng cách mạng, bài học về lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm và sự cống hiến của đoàn viên, thanh niên ngày nay.

1. Đặt vấn đề

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người cộng sản Việt Nam đầu tiên đã nhận thức đúng đắn vai trò to lớn của thanh niên Việt Nam đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, giành độc lập cho dân tộc cũng như trong công cuộc bảo vệ, kiến thiết nước nhà. Trong tác phẩm “Bản án chế độ thực dân Pháp”, xuất bản 1925, Người chỉ rõ: “Hỡi Đông Dương đáng thương hại! Người sẽ chết mất, nếu đám thanh niên già cỗi của Người không sớm hồi sinh”. Hồ Chí Minh nhận thức sâu sắc, thanh niên là lực lượng nòng cốt, có vai trò quyết định đối với vận mệnh của dân tộc. Vì vậy, muốn giải phóng dân tộc, trước hết phải biết khơi dậy, phát huy vai trò xung kích của thanh niên.

Người khẳng định chắc chắn: “Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà. Thật vậy nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do các thanh niên”⁽¹⁾. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, một người làm cách mạng, hay nói cách khác là mỗi một cán bộ, đảng viên cần hội tụ cả đức và tài, cả hồng và chuyên mới có thể đảm nhận được những công việc nặng nề, phức tạp mà Đảng và nhân dân giao phó. Đối với thanh niên, Người càng nhấn mạnh phải không ngừng rèn luyện 02 phẩm là đức và tài, hồng và chuyên mới có thể xứng đáng với nhiệm vụ được giao phó “*Người thanh niên phải có đức, có tài. Có tài mà không có đức ví như một anh làm kinh tế tài chính rất giỏi nhưng lại đi đến thụt két thì chẳng những không làm được gì ích lợi cho xã hội, mà còn có hại cho xã hội nữa. Nếu có đức mà không có tài ví như ông Bụt chẳng làm hại gì, nhưng cũng không lợi ích gì cho loài người*”⁽²⁾.

⁽¹⁾ Hồ Chí Minh, *Toàn tập*, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tập 5, tr.216.

⁽²⁾ Hồ Chí Minh. (2011). *Hồ Chí Minh toàn tập*. Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật. Tập 11. Trang 399.

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đề ra mục tiêu : “*Đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Trở thành nước phát triển, thu nhập cao*”⁽³⁾. Để hiện thực hóa mục tiêu đó, đoàn viên, thanh niên phải ra sức học tập, rèn luyện, làm chủ khoa học công nghệ, thấm nhuần đạo đức cách mạng.

Trước những biến động toàn cầu, sự cạnh tranh khốc liệt và những tác động của cách mạng công nghiệp 4.0, thế hệ trẻ Việt Nam ngày nay không chỉ được yêu cầu về kiến thức, kỹ năng mà còn đòi hỏi tinh thần trách nhiệm cao, lý tưởng cách mạng vững vàng và ý chí phấn đấu không ngừng nghỉ. Trong hoàn cảnh đó, tinh thần của những người anh hùng cách mạng như Lý Tự Trọng – biểu tượng của lòng dũng cảm, lòng yêu nước cháy bỏng và sự hy sinh trọn vẹn vì độc lập dân tộc – trở thành nguồn cảm hứng mạnh mẽ, soi đường không chỉ thế hệ thanh niên đi trước mà còn cho thế hệ thanh niên hiện tại và mai sau.

Lý Tự Trọng, người đoàn viên thanh niên cộng sản đầu tiên, đã cống hiến trọn vẹn cuộc đời ngắn ngủi của mình cho lý tưởng giải phóng dân tộc khi chỉ mới 17 tuổi. Tinh thần dũng cảm, bất khuất và ý chí kiên cường của anh đã làm nên một biểu tượng anh hùng bất tử, để lại di sản vô giá cho các thế hệ thanh niên Việt Nam noi theo. Trong thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc, anh đã sẵn sàng hy sinh bản thân trước sự truy bức của kẻ thù mà không khuất phục, trở thành hình mẫu sáng ngời của lòng yêu nước, lòng trung thành và ý chí quyết tâm

⁽³⁾ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam. (2022). *Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII*. Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật.

chiến đấu vì Tổ quốc. Điều này càng trở nên ý nghĩa hơn khi đất nước bước vào giai đoạn xây dựng và phát triển mới, nơi mà tinh thần trách nhiệm, lòng yêu nước và sự cống hiến không chỉ còn thể hiện qua việc chiến đấu mà còn là việc xây dựng một Việt Nam giàu mạnh, độc lập và hùng cường trên trường quốc tế.

Đối với thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay, đặc biệt là đoàn viên, thanh niên – những người được xem là lực lượng tiên phong, kế thừa lý tưởng của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và các thế hệ cách mạng đi trước – việc học tập, kế thừa và phát huy tinh thần anh hùng cách mạng của Lý Tự Trọng là một nhiệm vụ hàng đầu. Đây không chỉ là việc giữ gìn truyền thống yêu nước mà còn là quá trình tự tu dưỡng, rèn luyện để trở thành những công dân có trách nhiệm, xứng đáng với vai trò là “đội dự bị tin cậy của Đảng”, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ hiện đại. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, với sứ mệnh là “trường học xã hội chủ nghĩa” cho thanh niên, cần tiếp tục thực hiện nhiệm vụ giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức cách mạng và lối sống văn minh cho đoàn viên, thanh niên, từ đó xây dựng một thế hệ thanh niên có bản lĩnh, ý chí và quyết tâm.

Sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay đòi hỏi thanh niên Việt Nam không chỉ có trí tuệ, năng lực mà còn cần có tinh thần cống hiến, lòng yêu nước nồng nàn và ý chí kiên cường như Lý Tự Trọng – một biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng.

2. Tinh thần anh hùng cách mạng Lý Tự Trọng: Tấm gương của lòng can đảm và sự hy sinh cao cả đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc

2.1. Cơ sở của tinh thần nhiệt huyết tuổi trẻ Lý Tự Trọng

Bất cứ con người nào cũng có nhiệt huyết, tuổi càng trẻ máu càng nóng. Nhất là những người con sinh ra trong cảnh gia đình có cha anh không chịu cảnh áp bức, bóc lột của thực dân phong kiến, rời quê hương xứ sở sang nước khác sinh sống và tham gia hoạt động yêu nước, dòng máu yêu nước trong huyết quản luôn luôn cháy bỏng.

Sinh thành trong một gia đình cơ sở cách mạng, nơi bồi dưỡng cán bộ và là trường quốc ngữ của Hội Việt kiều ở Xiêm, từ nhỏ Lê Hữu Trọng đã được cho đi học tại trường của cụ Đặng Thúc Hứa để tiếp nối “dòng dõi” máu nóng không chịu làm nô lệ. Tất yếu cậu thiếu niên có tố chất thông minh ấy sẽ tiếp thu nhanh và say mê văn thơ yêu nước của cụ Phan Bội Châu. Vốn là người nhanh nhẹn, có đức tính chịu khó, chịu khổ, khi được vào học tại “Hoa Anh học hiệu”, Lê Hữu Trọng càng học nhanh và nói tốt tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Thái Lan. Nhờ đó, ý chí muốn vươn lên và nghị lực phi thường của Trọng được phát triển mạnh mẽ.

Từ Xiêm sang Quảng Châu (Trung Quốc), Trọng tiếp tục được vào học văn hóa ở trường Trung Sơn và được dự các lớp đào tạo cách mạng của Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên; trong đó đặc biệt là được lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trực tiếp giáo dưỡng. Thậm chí, Trọng và những người thanh niên thợ giáo nhà cách mạng Nguyễn Ái Quốc lúc đó còn có cả “đợt thực địa” ở Quảng Châu Công xã - cuộc khởi nghĩa ở Quảng Châu chống chính quyền tay sai Tưởng Giới Thạch, lập chính quyền kiểu công xã (tháng 11/1927).

Như vậy, tuổi thanh thiếu niên như Trọng có truyền thống gia đình truyền lửa, được chăm lo học hành và bồi dưỡng tư chất, tri thức, trong điều kiện hoàn cảnh nào của quê hương đất nước, chắc chắn sẽ trở thành “hạt giống đỏ”. Khi được cách mạng ươm mầm và gieo trồng trên mảnh đất màu mỡ của quốc gia dân tộc đang khao khát tự do độc lập, hạt giống đỏ ấy sẽ nảy mầm bật lên thành cây xanh tươi tốt.

2.2. Tinh thần Lý Tự Trọng là tinh thần hăng hái và chủ động tham gia tất cả các hoạt động cách mạng được giao phó

Đến tuổi có thể “ăn chưa no, lo chưa tới” nhưng được các đồng chí do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc ở Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên từ Trung Quốc cử về Thái Lan tìm đến Lê Hữu Trọng đã muốn sang Quảng Châu để được đào tạo chuẩn bị xây dựng tổ chức TNCS ở Việt Nam. Trọng cùng nhóm thiếu niên được gặp lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và đồng ý mang họ Lý theo “gia tộc” của ông Lý Thụy (tức Nguyễn Ái Quốc) để đảm bảo bí mật hoạt động, Lê Hữu Trọng mang “tên cách mạng” Lý Tự Trọng từ đó. Việc gì cũng được, tổ chức giao là anh Trọng nhận nhiệm vụ.

Sau Đại hội tháng 5/1929 của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, Lý Tự Trọng được cử về nước hoạt động tại Sài Gòn - Chợ Lớn. Lý Tự Trọng mang tên mới Nguyễn Huy, có nhiệm vụ liên lạc trong và ngoài nước cho Xứ ủy Nam Kỳ và Trung ương Đảng, vận động tập hợp thanh niên trong các nhà máy, trường học thành lập tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản.

Trong khoảng một năm rưỡi hoạt động tại Sài Gòn (từ nửa cuối năm 1929 đến trước khi bị bắt ngày 08/02/1931), dù đây là lần đầu tiên về sống trong lòng Tổ quốc, Lý Tự Trọng đã lăn lộn trong phong trào với tất cả các công việc được tổ chức phân công: Khi thi biểu tình cùng phong trào công nhân Sài Gòn đấu tranh ở hãng dầu Phú Mỹ và FACI; khi tham gia

phục vụ Hội nghị công nhân Đông Dương lần đầu tiên (tháng 01/1931) do Trung ương Đảng tổ chức tại Sài Gòn thành lập Ban Công vận Trung ương; lúc phiên dịch cho một số cuộc họp của Xứ ủy có sự tham gia của Hoa kiều...

2.3 Tinh thần Lý Tự Trọng là tinh thần trung kiên, bất khuất, không sợ hiểm nguy

Kỷ niệm một năm khởi nghĩa Yên Bái (09/02/1930 - 09/02/1931), Lý Tự Trọng cùng Xứ ủy Nam Kỳ tổ chức đợt tuyên truyền tố cáo tội ác của thực dân Pháp và kêu gọi quần chúng đấu tranh.

Ngày 08/02/1931, nhân lúc bà con đi xem bóng đá ở sân vận động Sài Gòn tập trung đông, Lý Tự Trọng cùng đồng đội tổ chức cuộc mít tinh chớp nhoáng, giương cờ đỏ búa liềm, bảo vệ người đồng chí (Phan Bội) đứng lên diễn thuyết kêu gọi quần chúng. Khi thanh tra mật thám Pháp Legrand và bọn cảnh sát ập tới, Lý Tự Trọng rút súng bắn chết tên thanh tra mật thám để cứu thoát đồng đội, anh liền bị bắt.

“Trọng con” bị khai báo làm công tác liên lạc cho Đảng, anh bị tra tấn dã man. Nhưng tinh thần thép và ý chí cách mạng kiên cường của Lý Tự Trọng đã giúp anh chịu đựng tất cả đòn roi của kẻ thù, bảo toàn tổ chức và đồng đội. Lý Tự Trọng bị giam cầm, tra tấn ở Khám Lớn, Sài Gòn, sau đó kẻ thù đưa anh ra tòa án cao nhất - Tòa Đại hình xử án. Lý Tự Trọng không hề run sợ trước cái chết, bị kết án tử hình vẫn chủ động biến phiên tòa thành diễn đàn của người chiến sĩ cộng sản. Anh nói rõ điều mà mọi người Việt Nam cùng thế hệ đều hiểu: “Tôi hành động không phải là không suy nghĩ. Tôi hiểu việc tôi làm. Tôi làm vì mục đích cách mạng”. Anh bình tĩnh phân tích như chính anh là người phán xử các quan tòa thực dân vậy: “Tôi tin rằng nếu các ông suy nghĩ kỹ thì các

ông cũng cần phải giải phóng dân tộc, giải phóng những người cần lao như tôi”.

Trước tòa Đại hình năm 1931, câu trả lời đanh thép của “Trọng con” nghe mà thấm thía cho cả các thế hệ tuổi trẻ đến tận ngày nay như một “Tuyên ngôn”: “Tôi chưa đến tuổi thành niên thật, nhưng tôi đủ trí khôn để hiểu rằng con đường của thanh niên chỉ là con đường cách mạng và không thể có con đường nào khác”. Trong Khám Lớn Sài Gòn, từ khi bị kết án tử hình (18/4/1931) đến trước ngày bị thi hành án chém (20/11/1931), Lý Tự Trọng vẫn sống lạc quan, ngày ngày tập thể dục, đọc sách báo, ca hát và xem Truyện Kiều. Đối lập với tinh thần ấy, kẻ thù vô cùng khiếp sợ ý chí và tinh thần của người cộng sản trẻ tuổi - Các cai ngục kính nể gọi anh là “Ông Nhỏ”. Người nữ nhà báo Pháp Andrée Viollis trong phóng sự “Đông Dương cấp cứu”, đã miêu tả khi vào Khám Lớn gặp “Trọng con” đã trông thấy “anh ta mặt đẫm mồ hôi, hai mắt rú xuống, máu ứ ra mồm, ra tai. Vậy mà vẫn một mực không nói nửa lời. Thật can đảm lạ lùng. Trang thiếu niên ấy mới anh hùng làm sao!”.

Chiếc máy chém ở Khám Lớn Sài Gòn vào thời khắc ấy, không phải là vật vô tri vô giác nữa, mà là vật chứng cuối cùng về sự hành quyết người chiến sĩ cộng sản trẻ tuổi Việt Nam. Tấm gương đấu tranh bất khuất lẫm liệt, cùng những tiếng hô của người Anh hùng Lý Tự Trọng “Đả đảo thực dân Pháp”, “Đảng Cộng sản Đông Dương muôn năm”, “Cách mạng Việt Nam thành công muôn năm”, cùng tiếng hát bài Quốc tế ca “Vùng lên hỡi các nô lệ ở thế gian” còn vọng mãi trong trang sử đến ngày nay. Lý Tự Trọng bắt tử trong lòng dân tộc; tấm gương Anh mãi sáng như ngọn đuốc dẫn đường cho các thế hệ thanh niên Việt Nam. Câu nói “con đường của thanh niên chỉ là con đường cách mạng” được coi như kim chỉ

nam để các thế hệ xung kích, tự nguyện, sẵn sàng đi bất cứ đâu, làm bất cứ nhiệm vụ gì vì mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

3. Hai bài học lớn về lòng can đảm và trách nhiệm đối với Tổ quốc cho thanh niên hiện nay

Lý Tự Trọng là một trong những anh hùng trẻ tuổi tiêu biểu, đã dâng trọn tuổi thanh xuân và cuộc đời cho lý tưởng cách mạng khi chỉ mới 17 tuổi. Cuộc đời ngắn ngủi nhưng phi thường của anh là bản anh hùng ca sáng ngời về lòng yêu nước, tinh thần kiên cường, và sự hy sinh cao cả cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Trước sự đàn áp tàn bạo của kẻ thù, Lý Tự Trọng không chỉ thể hiện bản lĩnh thép của một chiến sĩ cộng sản, mà còn toát lên ý chí bất khuất, kiên định với con đường mà anh đã chọn – con đường cách mạng.

Một là, bài học về lòng yêu nước nồng nàn, tinh thần can đảm và lòng trung thành tuyệt đối với lý tưởng cách mạng cao đẹp.

Trong nhà tù của Thực dân - Đế Quốc, Lý Tự Trọng đã không hề run sợ trước những đòn tra tấn dã man của kẻ thù, cũng không lùi bước trước cái chết cận kề. Ngày 18/4/1931, Tòa Thượng thẩm Sài Gòn đã đưa ra xét xử và kết án tử hình Lý Tự Trọng, thay vì xin khoan hồng, anh đã biến phiên tòa do thực dân dựng lên thành nơi tuyên ngôn cho lý tưởng cách mạng, khẳng định mạnh mẽ rằng: “Con đường của thanh niên chỉ có thể là con đường cách mạng và không thể là con đường nào khác”. Câu nói của người đoàn viên thanh niên cộng sản đầu tiên cách đây gần 100 năm như một “Bản tuyên ngôn” về sứ mệnh cách mạng, về lý tưởng và lẽ sống của người trẻ; thể hiện trách nhiệm của người trẻ với vận mệnh đất nước, gắn lợi ích dân tộc với lợi ích mỗi thanh niên; khẳng định sự lựa chọn

lẽ sống của thanh niên gắn với sự tồn vong của đất nước, của dân tộc.

Ngược dòng lịch sử trước đó 20 năm, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành với lòng yêu nước nồng nàn, Người đã chứng kiến cách phong trào đấu tranh yêu nước bị đàn áp, chìm trong bể máu. Mặc dù khâm phục tinh thần yêu nước của các bậc tiền bối song Người nhận định: Cách làm của Phan Bội Châu chẳng khác nào đưa hổ cửa trước, rước beo cửa sau; cách làm của Phan Châu Trinh chẳng khác nào cầu xin Pháp rủ lòng thương; cách làm của Hoàng Hoa Thám tuy có chút thực tế song lại mang nặng cốt cách phong kiến. Chính vì vậy, Nguyễn Tất Thành đã lựa chọn sang Phương Tây để tìm con đường cứu nước, giải phóng đồng bào.

Chính tại nước Pháp - sào nguyệt của những tên Thực dân đang áp bức đồng bào mình, Nguyễn Ái Quốc đã đọc được Sơ thảo lần thứ I những Luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của V. I. Lênin. Ngồi một mình trong buồng mà Người nói to lên như đang nói trước quần chúng đông đảo: “Hỡi đồng bào bị đọa đầy đau khổ! Đây là cái cần thiết cho chúng ta, đây là con đường giải phóng chúng ta”. Trên nền tảng lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin, đồng thời xuất phát từ điều kiện, hoàn cảnh lịch sử thực tiễn Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xây dựng sáng tạo học thuyết cách mạng giải phóng dân tộc và phát triển đất nước của Việt Nam. Trong đó, vấn đề cơ bản nhất, xuyên suốt nhất là: “Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội”. Đó là sự lựa chọn hoàn toàn đúng đắn, khách quan, phù hợp với xu thế phát triển của thời đại, đáp ứng khát vọng thiêng liêng của toàn thể nhân dân Việt Nam, giải quyết triệt để những mâu thuẫn nội tại của cách mạng Việt Nam.

Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã tích cực chuẩn bị về cả lý luận và tổ chức để tiến tới thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Và Lý Tự Trọng - một trong những người học trò đầu tiên của Người đã anh dũng chiến đấu, bảo vệ lý tưởng cách mạng cao quý. Tinh thần đi trước, mở đường của anh đã khơi dậy, truyền lên ngọn lửa cách mạng cho các thế hệ thanh niên Việt Nam.

Hai là, bài học về tinh thần đoàn kết, bảo vệ đồng chí, đồng đội, bất cứ việc to việc nhỏ, luôn luôn cố gắng, vượt qua khó khăn, làm tròn nhiệm vụ.

Phát súng của Lý Tự Trọng để cứu đồng chí Phan Bội, người phụ trách tuyên truyền của Xứ ủy đang đứng diễn thuyết trước công chúng đã làm rung chuyển Sài Gòn. Thực dân Pháp không nghĩ một thanh niên mới 17 tuổi lại dám liều mình bắn chết mật thám Legrand ngay trước công chúng. Vậy nên, những ngày bị bắt, thực dân Pháp đã tra tấn vô cùng dã man để Lý Tự Trọng khai báo những manh mối, thông tin bí mật của Đảng, của cách mạng. Nhưng những đòn roi, thủ đoạn tàn bạo của bọn thực dân đã không thể quật ngã người chiến sĩ cách mạng kiên cường.

Tinh thần bất khuất, lòng gan dạ, dũng cảm của người chiến sĩ cách mạng trẻ tuổi đã khiến một số tên mật thám từ căm giận đến sùng sốt, ngạc nhiên và khâm phục. Trong thời gian bị giam cầm, Lý Tự Trọng còn động viên, khích lệ đồng đội trong tù vững tin để tiếp tục chiến đấu cho độc lập, tự do của dân tộc.

Đứng trước cái chết, Lý Tự Trọng không hề run sợ, anh đã chủ động biến phiên tòa của đế quốc thành một diễn đàn của người chiến sĩ cộng sản. Khi Luật sư bào chữa xin bọn thực dân “mở lượng khoan hồng” vì Lý Tự Trọng chưa đến tuổi trưởng thành, “hành động thiếu suy nghĩ”, anh đã gạt phắt và đồng dục nói: “Tôi hành động có suy nghĩ, tôi hiểu việc tôi làm, tôi làm vì mục đích cách mạng. Tôi chưa đến tuổi trưởng thành thật, nhưng tôi đã đủ trí khôn để hiểu con đường của

thanh niên chỉ là con đường cách mạng, không thể có con đường nào khác”. Câu nói mang đầy “chất thép” ấy đã thể hiện niềm tin, tinh thần lạc quan vào con đường cách mạng giải phóng dân tộc và quyết chiến đấu với giặc tó cùng của người chiến sĩ cộng sản trẻ Lý Tự Trọng.

4. Giải pháp phát huy tinh thần anh hùng cách mạng Lý Tự Trọng đối với đoàn viên, thanh niên trong thời đại mới

Thông qua nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn, tôi xin đề xuất một số giải pháp nâng cao giáo dục lý tưởng và đạo đức cách mạng cho đoàn viên, thanh niên hiện nay:

Một là, đổi mới nội dung và phương pháp giáo dục. Cần đổi mới nội dung giáo dục lý tưởng cách mạng theo hướng tích cực, sáng tạo và gần gũi với thực tiễn cuộc sống của thanh niên. Các chương trình giáo dục cần kết hợp hài hòa giữa lý thuyết và thực hành, giữa truyền thống và hiện đại. Tổ chức Đoàn nên khai thác triệt để các phương tiện truyền thông hiện đại, mạng xã hội để truyền tải thông điệp về tinh thần anh hùng cách mạng của Lý Tự Trọng một cách sinh động, dễ tiếp cận thị hiếu của người trẻ.

Hai là, thúc đẩy sự liên kết giữa các tổ chức chính trị - xã hội trong hệ thống chính trị. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cần chủ động phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội trong hệ thống chính trị như: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh,...trong giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên. Cũng như phát huy vai trò của các tổ chức xã hội của thanh niên như Hội Liên hiệp Thanh niên, Hội Sinh viên Việt Nam để tổ chức các chương trình giáo dục, hoạt động cộng đồng, hoặc các sự kiện kỷ niệm nhằm lan tỏa, tôn vinh tinh thần anh hùng cách mạng bằng nhiều hình thức trực quan, sinh động phù hợp với nhu cầu, thị hiếu của giới trẻ. Phát huy vai trò của CLB Lý luận trẻ với vai trò xung kích của

thanh niên trên Mặt trận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Sự liên kết này sẽ giúp tăng cường vai trò, trách nhiệm của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội của thanh niên và mở rộng mạng lưới hoạt động, tạo điều kiện cho nhiều thanh niên tham gia hơn.

Ba là, phát huy vai trò tiên phong của Cán bộ đoàn trong công tác giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh niên. Cán bộ đoàn cần phát huy vai trò của mình trong việc truyền tải tinh thần anh hùng cách mạng của Lý Tự Trọng đến đoàn viên, thanh niên, đặc biệt trong thời đại mới với nhiều cơ hội và thách thức. Họ cần chủ động tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống, giúp đoàn viên, thanh niên hiểu rõ về lịch sử đấu tranh cách mạng và sự cống hiến quên mình của các anh hùng dân tộc. Bên cạnh đó, cán bộ đoàn cần khuyến khích, tạo môi trường để thanh niên rèn luyện phẩm chất, tinh thần dám nghĩ dám làm, sẵn sàng cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tinh thần của Lý Tự Trọng - “Con đường của thanh niên chỉ có thể là con đường cách mạng” - cần được cán bộ đoàn làm sống lại trong mỗi hành động, lời nói, giúp thanh niên thấm nhuần và áp dụng vào thực tiễn đời sống, học tập, và công tác. Điều này góp phần tạo ra thế hệ thanh niên năng động, sáng tạo và sẵn sàng đóng góp vào sự phát triển của đất nước trong thời kỳ hội nhập.

5. Kết luận

Tinh thần anh hùng cách mạng của Lý Tự Trọng là bài học quý giá về lòng can đảm và trách nhiệm đối với Tổ quốc mà thế hệ đoàn viên, thanh niên Việt Nam hiện nay cần ghi nhớ và noi theo. Đó là tinh thần dám nghĩ, dám làm, kiên định với lý tưởng cách mạng và sẵn sàng hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc. Trong thời đại mới, khi đất nước đang hội nhập và phát triển, thanh niên càng cần phát huy tinh thần này để vượt qua

thách thức, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Học tập tấm gương của Lý Tự Trọng không chỉ là sự tôn vinh những giá trị truyền thống mà còn là cách để mỗi đoàn viên, thanh niên khẳng định vai trò, trách nhiệm của mình đối với đất nước, tiếp tục viết nên những trang sử hào hùng trong thời đại mới.

Mỗi đoàn viên, thanh niên hôm nay cần thấm nhuần tinh thần anh hùng cách mạng của Lý Tự Trọng, coi đó là kim chỉ nam trong mọi hành động và suy nghĩ. Tinh thần ấy không chỉ khuyến khích lòng can đảm, dám đương đầu với khó khăn, mà còn nhắc nhở mỗi người về trách nhiệm cao cả đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong bối cảnh hiện đại với nhiều cơ hội và thách thức, việc tiếp nối và phát huy tinh thần của Lý Tự Trọng sẽ giúp mỗi đoàn viên, thanh niên không ngừng nỗ lực, sáng tạo, và sẵn sàng cống hiến hết mình vì sự phát triển của đất nước.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- (1) Ban Tuyên giáo Trung ương - Tỉnh ủy Hà Tĩnh - Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. (2024). *Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lý Tự Trọng - Người đoàn viên thanh niên cộng sản đầu tiên (20/10/1914 - 20/10/2024)*.
- (2) Đảng Cộng sản Việt Nam. (2011). *Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam*. Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021, tr.67.
- (3) Hà Minh Hồng. (2024). *Tinh thần Lý Tự Trọng và tấm gương anh hùng Lý Tự Trọng*. Trường Đoàn Lý Tự Trọng, Kỷ yếu Tọa đàm: Sáng mãi con đường cách mạng của thanh niên, tr. 32.

TINH THẦN LÝ TỰ TRỌNG - KHÁT VỌNG CÔNG HIẾN CỦA THANH NIÊN

Tác giả: Lê Hoàng Vĩnh Tường ()*

() Thành viên CLB Lý luận trẻ
Học viện Cán bộ TP. Hồ Chí Minh*

Tóm tắt

Cách đây 110 năm, ngày 20/10/1914, một đứa trẻ được đặt tên là Lê Hữu Trọng đã cất tiếng khóc chào đời tại “đất khách quê người”. Nhưng mấy ai ngờ, vào ngày 21/11/1931, từ một đứa trẻ sơ sinh năm nào đã trở thành một chàng thiếu niên trẻ tuổi, lúc này với cái tên Lý Tự Trọng và trở thành người đoàn viên thanh niên cộng sản đầu tiên đã đồng dạ tuyên bố với niềm kiêu hãnh, với khí chất anh hùng trước tòa án thực dân tại Sài Gòn: “Con đường của thanh niên chỉ là con đường cách mạng, không thể có con đường nào khác” và anh dũng hy sinh. Câu nói cuối cùng ấy của đồng chí đã thắp lên “ngọn lửa nhiệt huyết cách mạng” dành cho biết bao thế hệ thanh niên luôn muốn cống hiến “tuổi xuân” của mình để đấu tranh giành độc lập, tự do cho Tổ quốc và tham gia xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, văn minh, hạnh phúc theo con đường của Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta đã lựa chọn.

Từ khóa: Lý Tự Trọng, thế hệ thanh niên, “ngọn lửa nhiệt huyết cách mạng”, cống hiến “tuổi xuân”

Nội dung

1. Những nét tiểu sử về đồng chí Lý Tự Trọng

Lý Tự Trọng tên thật là Lê Hữu Trọng, con ông Lê Hữu Đạt (còn gọi là Lê Khoan), là một gia đình yêu nước thương dân, nuôi chí phục thù, quê nhà ở xã Thạch Minh, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

Sống trong cảnh lầm than, bị áp bức, bóc lột nên gia đình ông Lê Hữu Đạt sớm phiêu bạt sang Thái Lan, sinh sống tại Bản Mạy, thuộc tỉnh Nakhon, Thái Lan. Năm 1914, Hữu Trọng chào đời ở nơi “đất khách quê người”, mang nỗi niềm thương nhớ quê cha đất tổ đang bị thực dân Pháp xâm lược, giày xéo, nhân dân cơ cực lầm than, bị sự đối xử tàn bạo. Từ nhỏ, Hữu Trọng đã chăm chỉ, ham học hỏi và sớm hiểu được nỗi khổ cực của nhân dân ta dưới chế độ cai trị của thực dân phong kiến.

Lên 10 tuổi, Hữu Trọng được Tổng bộ Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí hội ở Trung Quốc sang Thái Lan chọn đưa về Quảng Châu ăn học. Tại đây, Lê Hữu Trọng được đồng chí Nguyễn Ái Quốc đổi tên là Lý Tự Trọng (cùng họ với Lý Thụy - tên gọi bí mật của đồng chí Nguyễn Ái Quốc lúc bấy giờ) và được Nguyễn Ái Quốc giới thiệu vào học tại cấp tiểu học thuộc Đại học Trung Sơn ở Quảng Châu.

Vốn có tính hiếu học, Lý Tự Trọng đã nhanh chóng thông thạo chữ Trung Quốc và học thêm tiếng Anh, giúp cho kiến thức văn hóa của mình ngày càng rộng mở. Thời gian sau đó, Lý Tự Trọng được giao nhiệm vụ làm liên lạc, giúp việc tại cơ quan Tổng bộ Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí hội ở Quảng Châu. Với tài trí thông minh, hoạt bát, Lý Tự Trọng đã góp phần tích cực vào việc liên lạc giữa Tổng bộ và cán bộ Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí hội đang hoạt động ở Trung Quốc, chuyển thư từ tài liệu cách mạng.

Năm 1929, đồng chí Ung Văn Khiêm từ Trung Quốc được phân công về nước và Lý Tự Trọng cùng đi về trong chuyên tàu biển. Đồng chí Ung Văn Khiêm kể lại: “Nấu mình dưới hầm chứa than của tàu biển Trung Quốc ngót 15 tiếng đồng hồ, tôi và Lý Tự Trọng vượt qua mọi sự khám xét gắt gao của bọn mật thám, về đến bến Sài Gòn lúc đêm khuya”.

Về tới Sài Gòn, Lý Tự Trọng đổi tên là Nguyễn Huy để dễ bề tiếp xúc với quần chúng và hoạt động. Với nhiệm vụ được giao, Huy càng hăng hái hoạt động và xông xáo hơn, đi sâu vào tận công xưởng, trường học vận động công nhân, thanh niên và học sinh tham gia phong trào yêu nước. Bên cạnh công tác quần chúng, Huy còn làm một số việc cụ thể khác như phiên dịch tiếng Trung và tiếng Anh, làm giao thông liên lạc cho Xứ ủy...

Sau ngày thành lập Đảng (ngày 03/02/1930), cao trào cách mạng dấy lên mạnh mẽ trên toàn quốc. Để biểu dương tinh thần quật khởi, ý chí bất khuất, bản lĩnh cách mạng của cuộc khởi nghĩa Yên Bái và phát động quần chúng đấu tranh đòi quyền sống, Xứ ủy Nam Kỳ chủ trương tổ chức cuộc mít-tinh kỷ niệm một năm ngày khởi nghĩa Yên Bái tại Sài Gòn, vào chiều ngày 08/02/1931. Cuộc mít-tinh đã quy tụ đông đảo các tầng lớp xã hội, nhất là công nhân lao động, thanh niên và học sinh thành phố đến dự. Người diễn thuyết đã được chuẩn bị trước, nhưng đến lúc đó chưa có mặt, đồng chí Phan Bội (phụ trách tuyên truyền của Xứ ủy) đã đứng ra thay thế, diễn thuyết trước công chúng. Cuộc mít-tinh chớp nhoáng vừa kết thúc, bọn cảnh sát và mật thám ập tới. Tên mật thám Pháp Lơ-gơ-răng nhảy vào bắt đồng chí Quảng mới diễn thuyết xong. Lập tức, Lý Tự Trọng có sẵn súng lục trong tay, bắn liền hai phát, Lơ-gơ-răng gục xuống chết ngay tại chỗ.

Bị địch bao vây, Lý Tự Trọng và Phan Bội bị chúng bắt đưa về bót Ca-ti-nát, giam cầm và tra tấn dã man, nhưng kẻ thù không khuất phục được dũng khí cách mạng của hai chiến sĩ cách mạng trẻ tuổi. Tại Khám Lớn Sài Gòn, bọn cai ngục và mật thám dùng mọi cách dụ dỗ mua chuộc nhưng đều vô hiệu, họ kính nể Huy (tức Lý Tự Trọng) và gọi Trọng là “Ông Nhỏ”.

Ngày 18/4/1931, Tòa Thượng thẩm Sài Gòn đã đưa ra xét xử và kết án tử hình Lý Tự Trọng và 20 năm khổ sai đày ra Côn Đảo đối với Phan Bội. Tại phiên tòa, Lý Tự Trọng đã biểu thị dũng khí đấu tranh, lên án kẻ thù xâm lược và nhà cầm quyền thực dân Pháp ở Sài Gòn. Từ ý kiến của một luật sư tại phiên tòa có ý “bênh vực” cho đồng chí, đã nói: “Bị can chưa đến tuổi thành niên, nên hoạt động không có suy nghĩ”, Lý Tự Trọng đã đứng phất dậy, nói lời đanh thép: “Tôi hành động không phải là không có suy nghĩ. Tôi làm vì mục đích cách mạng. Tôi chưa đến tuổi thành niên thật, nhưng tôi đủ trí khôn để hiểu rằng con đường của thanh niên chỉ có thể là con đường của cách mạng, không thể có con đường nào khác”.

Mặc dù bản án của thực dân Pháp đang đe dọa mạng sống của đồng chí, trong những ngày cuối cùng ở xà lim án chém, Lý Tự Trọng vẫn luôn lạc quan, ngày ngày tập thể dục, đọc sách báo, ca hát và xem Truyện Kiều nơi bốn vách tường loang lổ tối tăm ghê rợn của nhà tù đế quốc ở Sài Gòn, anh luôn tin tưởng vào sự thắng lợi của cách mạng. Thực dân Pháp đã không dám xử công khai Lý Tự Trọng. Lợi dụng lúc nửa đêm về sáng ngày 21/11/1931, chúng đã hèn hạ dựng máy chém ở ngay khám lớn Sài Gòn hòng giết anh trong im lặng nhưng tấm gương đấu tranh kiên cường anh dũng luôn được lưu truyền.

Trước khi lên máy chém, Lý Tự Trọng hát bài Quốc tế ca bằng câu mở đầu đầy khí phách, vang lên dưới vòm trời Tổ quốc và sâu lắng vào lòng người đang sống: “Vùng lên hỡi các nô lệ ở thế gian...!”, và những tiếng hô vang: “Đả đảo thực dân Pháp”, “Đảng Cộng sản Đông Dương muôn năm”, “Cách mạng Việt Nam thành công muôn năm” đã cổ vũ mạnh mẽ, tạo một làn sóng căm phẫn phản đối tội ác của thực dân Pháp đối với tù nhân trong khám lớn Sài Gòn.

2. “Tinh thần Lý Tự Trọng” là gì và được thể hiện như thế nào qua từng thế hệ đoàn viên, thanh niên trong suốt quá trình phát triển của cách mạng Việt Nam

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Một năm khởi đầu từ mùa Xuân. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa Xuân của xã hội”¹, cho thấy: “Thanh niên là rường cột của nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước, là lực lượng xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, hội nhập quốc tế và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Thanh niên được đặt ở vị trí trung tâm trong chiến lược bồi dưỡng, phát huy nhân tố và nguồn lực con người. Chăm lo, phát triển thanh niên vừa là mục tiêu, vừa là động lực bảo đảm cho sự ổn định và phát triển vững bền của đất nước”². Trên chặng đường đấu tranh giải phóng dân tộc đầy gian khổ, hy sinh nhưng rất vẻ vang đã không ít những anh hùng trẻ tuổi đã nằm xuống, hòa vào lòng “đất mẹ”. Anh hùng Lý Tự Trọng chính là người thanh niên cộng sản đầu tiên hy sinh và đốt lên “ngọn đuốc thiêng” về khát vọng độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc luôn cháy bỏng trong mỗi con người thanh niên Việt Nam, đó được xem là “tinh thần Lý Tự Trọng”.

Trong suốt quá trình hoạt động cách mạng, đồng chí Lý Tự Trọng đã luôn bộc lộ, phát huy những năng lực và phẩm chất cao quý của một người cộng sản trẻ tuổi cho đến những ngày cuối cùng của cuộc đời trước lúc hy sinh. Như trong tác phẩm “Thép đã tôi thế đấy” của nhà văn Liên Xô Nikolai Ostrovsky có đoạn viết về lý tưởng sống của một con người: “Cái quý nhất của con người là cuộc sống và danh dự sống, vì đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí; để khỏi hổ thẹn vì những việc làm ti tiện, đốn hèn, bị mọi người khinh bỉ; để đến

khi nhắm mắt xuôi tay ta có thể tự hào rằng: Tất cả đời ta, tất cả sức ta, ta đã hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời, sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và giải phóng con người, mang lại hạnh phúc cho nhân dân”. Cũng đã có nhiều nhận định, đánh giá về “tinh thần Lý Tự Trọng”, nhưng đối với bản thân tôi đã nhận định và đúc kết cho cá nhân rằng: “Tinh thần Lý Tự Trọng” là tinh thần của tuổi trẻ với tầm vóc, trí tuệ, lòng dũng cảm, bất khuất, kiên cường, dám xông pha, đương đầu với mọi khó khăn, thử thách, không chỉ vì mưu cầu hạnh phúc cá nhân mà hơn hết là mong muốn được phụng sự Tổ quốc, phụng sự Nhân dân vì lý tưởng cách mạng quang vinh.

Trước tiên thanh niên cần phải có sự tìm tòi, học hỏi, trau dồi kiến thức để có một nhận thức đúng, một suy nghĩ đúng từ đó mới có thể hành động đúng. Từ những hành động đúng góp phần tạo nên những giá trị tốt đẹp cho xã hội, cho quê hương, cho đất nước để tuổi trẻ không hành động theo cảm tính để tránh dẫn đến những việc làm sai lầm, tiêu cực cứ tiếp diễn mà không có cách khắc phục. Đây có thể được xem là sự “nhóm lửa” cho lòng yêu nước từ những việc bình thường, luôn âm ỉ trong lòng mỗi người con đất Việt, đặc biệt là đoàn viên, thanh niên.

Tinh thần trung hậu, kiên cường, bất khuất luôn được thể hiện qua mọi thời kỳ nhưng nó được thể hiện sâu sắc nhất, vẻ vang nhất, cao đẹp nhất trong thời đại Hồ Chí Minh. Trước hết là một thế hệ trẻ đầy lòng quả cảm, cùng với ý chí sắt đá quyết hy sinh vì sự trường tồn của dân tộc. Qua hai cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc đã biết bao thế hệ thanh niên đã tạm “xếp bút nghiên” ở giảng đường để cầm súng lên đường chiến đấu chống bọn thực dân, đế quốc và lũ bán nước. Như những câu thơ đặc sắc của nhà thơ Tố Hữu để nói về danh dự và trách

nhiệm của thế hệ trẻ khi Tổ quốc lâm nguy, khi nền độc lập dân tộc bị đe dọa đã tô vẽ nên nét son hào hùng của một thời “hoa lửa”:

“Xẻ dọc Trường Sơn, đi cứu nước

Mà lòng phơi phới dậy tương lai !”

Sau khi đất nước hòa bình, thống nhất đã đặt ra nhiều yêu cầu mới về sự vươn lên, phát triển của đất nước trong bối cảnh vừa có những thời cơ thuận lợi đồng thời đan xen với những diễn biến nhanh, phức tạp và khó lường. Thanh niên thời kỳ mới đã nhận thức được sự thay đổi từng ngày của nước nhà và bản thân từng thanh niên Việt Nam cũng phải có sự đổi thay theo từng nhịp độ phát triển và vẫn ra sức cống hiến để đất nước ngày càng “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” dù trong mọi hoàn cảnh. Trong giai đoạn Covid-19 diễn ra hoành hành ở Việt Nam đã có biết bao đoàn viên, thanh niên ở mọi miền đất nước tự nguyện xin ra tuyến đầu chống dịch. Vừa qua, công trình đường dây 500kV mạch 3 thành công cũng có sự góp sức to lớn từ lực lượng hỗ trợ thi công là những đoàn viên, thanh niên đến từ khắp nơi của Tổ quốc thân yêu. Ngay trong thời điểm hiện nay, sau cơn bão số 3 (YAGI) đã tàn phá, gây thiệt hại to lớn và nặng nề về tính mạng và tài sản của Nhân dân, một lần nữa thanh niên cả nước sẵn sàng về những vùng thiệt hại để hỗ trợ, khắc phục hậu quả cùng nhân dân vùng bão lũ. Tôi xin được trích những câu thơ của nhà thơ Xuân Diệu để nói lên tinh thần hy sinh của thanh niên dù trong mọi gian khó đều có hình bóng của đoàn viên, thanh niên luôn xông pha, đồng hành cùng dân tộc và Nhân dân cả nước:

“Tôi cùng xương thịt với nhân dân của tôi,

Cùng đổ mồ hôi, cùng sôi giọt máu

Tôi sống với cuộc đời chiến đấu

Của triệu người yêu dấu gian lao”.

Qua những hành động của thế hệ trẻ ở những thời kỳ khác nhau đều không chỉ thể hiện cho tinh thần bất khuất, kiên trung mà nó còn thể hiện lên tinh thần dám đương đầu với mọi khó khăn, thách thức, chông gai nhưng không nản chí, nản lòng mà luôn thể hiện với những khát vọng cống hiến, cùng giúp đỡ nhau phát triển và tiến bộ.

3. Giá trị của “tinh thần Lý Tự Trọng”

Dù đồng chí Lý Tự Trọng “rời xa” chúng ta đã rất lâu nhưng “tinh thần Lý Tự Trọng” vẫn còn giữ nguyên giá trị và sống mãi với mọi thế hệ đoàn viên, thanh niên cả nước. “Tinh thần Lý Tự Trọng” là ánh sáng soi đường, kim chỉ nam cho mọi hành động của mọi thế hệ trẻ. Hình ảnh và chí khí của người thanh niên cộng sản Lý Tự Trọng đã trở thành biểu tượng thiêng liêng, cao đẹp và góp phần hình thành nên giá trị của người thanh niên Việt Nam, đặc biệt trong giai đoạn hiện nay. Tinh thần ấy thôi thúc, cổ vũ toàn thể đoàn viên, thanh niên luôn phải sống tốt để trở thành người có ích cho cộng đồng và xã hội, để mỗi cá nhân luôn có những phẩm cách trong sáng thực hiện lý tưởng hoài bão của đời mình.

“Tinh thần Lý Tự Trọng” là một tài sản tinh thần vô giá mà thế hệ của một thời tuổi trẻ không ngại hy sinh xương máu của mình để đổi lấy nền hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh ngày nay đã “truyền lửa” cho thế hệ hôm nay và thế hệ hôm nay tiếp tục “giữ lửa” cho những thế hệ mai sau, tin chắc rằng điều này vẫn sẽ tiếp nối mãi.

Kết luận

Cuộc đời, tên tuổi và sự nghiệp của đồng chí Lý Tự Trọng tuy ngắn ngủi, nhưng đã có những công lao đóng góp to lớn và đặc biệt là tấm gương sáng ngời tiêu biểu về đạo đức cách mạng và chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Chúng ta có mặt hôm nay, trước hết là thể hiện lòng biết ơn sâu sắc và đồng thời để

thể hiện trách nhiệm trong việc tiếp nối, giữ gìn và phát huy truyền thống yêu nước, thấp sáng lên lý tưởng cách mạng chân chính và không ngừng tiếp tục hành động các phong trào cách mạng của tuổi trẻ cả nước trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa theo “tinh thần Lý Tự Trọng”.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- (1) *Hồ Chí Minh: Toàn tập*, Nxb. Chính trị quốc gia – Sự thật, H.2011, t.4, tr. 194
- (2) *Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 25/07/2008*, Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá”. (2008). Truy cập tại: <https://tulieuvankien.dangcongsan.vn/van-kien-tu-lieu-ve-dang/hoi-nghi-bch-trung-uong/khoa-x/nghi-quyet-so-25-nqtw-ngay-2572008-hoi-nghi-lan-thu-bay-ban-chap-hanh-trung-uong-dang-khoa-x-ve-tang-cuong-su-lanh-dao-612>

**TINH THẦN LÝ TỰ TRỌNG VÀ
Ý NGHĨA CỦA VIỆC HỌC TẬP
THEO TẤM GƯƠNG ANH HÙNG LÝ TỰ TRỌNG**

Tác giả: Võ Tấn Kiên ()*

(*) Thành viên CLB Lý luận trẻ
Học viện Cán bộ TP. Hồ Chí Minh

Tóm tắt:

Đất nước Việt Nam được gây dựng nên qua nhiều mốc thời gian quan trọng, mang đậm dấu ấn lịch sử hào hùng uy nghiêm thể hiện rõ ngọn lửa yêu nước mãnh liệt của nhân dân ta. Những con người anh hùng máu đỏ da vàng không ngần ngại hi sinh để đổi lấy độc lập, tự do, hòa bình cho thế hệ sau. Đặc biệt không thể không nhắc đến những người anh hùng tuổi nhỏ chí lớn, không ngại khó khăn hăng hái tham gia cách mạng với mong muốn đem lại hòa bình cho quê hương, đất nước tươi đẹp này. Người mà tôi muốn nhắc đến không ai khác chính là anh hùng Lý Tự Trọng - người thiếu niên anh hùng bất khuất, kiên cường của dân tộc – anh ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ. Lý Tự Trọng - người sống có lý tưởng cao đẹp, lòng trung thành, tinh thần tận tụy và đức hy sinh, quên mình xả thân vì cách mạng, anh đã hiến dâng cả đời mình cho Tổ quốc cho nhân dân. Trêm cơ sở đó, tinh thần và những phẩm chất của anh sẽ là tấm gương để các bạn trẻ ngày nay noi theo và học hỏi. Mang lại những ý nghĩa thiết thực và có tác động to lớn đối với thế hệ trẻ ngày nay.

Từ khóa: Tinh thần của anh hùng Lý Tự Trọng, ý nghĩa việc học tập theo anh

Nội dung:

1. Giới thiệu về anh hùng Lý Tự Trọng

- Bản Mạ, một bản làng thuộc biên giới Lào, Thái Lan là nơi anh hùng Lý Tự Trọng ra đời. Hơn 100 năm trước, những người Việt yêu nước theo phong trào Quang Phục hội tránh sự truy sát của kẻ thù đã phải di tản sang Xiêm La, tức Thái Lan bây giờ để lánh nạn và nuôi chí phục thù. Lý Tự Trọng tên thật là Lê Hữu Trọng, con trai cụ Lê Khoan (tức Lê Hữu Đạt) quê ở làng Việt Xuyên, Thạch Hà, Hà Tĩnh và cụ Nguyễn Thị Sờm, quê ở huyện Can Lộc, Hà Tĩnh. Do không chịu nổi cảnh áp bức, bóc lột của thực dân phong kiến, cụ Khoan đã cùng bà con rời quê hương sang Thái Lan sinh sống và tham gia hoạt động yêu nước. Lê Hữu Trọng được đi học tại ngôi trường trong Trại Cày do sỹ phu yêu nước Đặng Thúc Hứa tổ chức dạy văn hóa. Lê Hữu Trọng là người thông minh, tiếp thu kiến thức rất nhanh và đặc biệt say mê văn thơ yêu nước. Sau đó Anh lại được gia đình gửi vào học tại trường chuyên dạy tiếng Trung và tiếng Anh “Hoa Anh học hiệu”. Anh học giỏi cả ba thứ tiếng: Tiếng Trung, tiếng Anh và tiếng Thái Lan. Lời nói, ý chí và hành động của anh là minh chứng hùng hồn về bản lĩnh kiên cường, lòng trung thành và tinh thần bất khuất của một người cộng sản.

2. Cuộc đời cách mạng của anh hùng Lý Tự Trọng

- Năm 1923, chỉ mới 10 tuổi, Lý Tự Trọng được sang Trung Quốc học tập và hoạt động trong Hội Thanh niên Cách mạng đồng chí. Năm 1926, ông về nước hoạt động với nhiệm vụ thành lập đoàn Thanh niên Cộng sản Đông Dương và làm liên lạc cho Xứ ủy Nam Kỳ với Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Từ năm 1927 trở đi, tình hình Quảng Châu ngày càng diễn biến phức tạp phản bội mục đích cách mạng của Tôn Trung Sơn gây ra. Năm 1929, các tổ chức cộng sản ở Việt

Nam lần lượt ra đời. Mùa Thu năm 1929, Lý Tự Trọng được điều về Sài Gòn để thực hiện nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam trong tình hình mới. Về Sài Gòn, với bí danh là Trọng Con, anh xin làm công nhân nhật than tại bến Nhà Rồng. Lúc cơ quan Trung ương Đảng chuyển vào Sài Gòn, nhiệm vụ của Lý Tự Trọng vô cùng nặng nề: Anh vừa làm giao thông liên lạc giữa cơ sở Đảng trên tàu quốc tế với Xứ uỷ Nam Kỳ, vừa làm nhiệm vụ liên lạc giữa Xứ uỷ Nam Kỳ với các cấp bộ Đảng ở Sài Gòn - Chợ Lớn. Để chuẩn bị cho việc thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản, Trung ương Đảng giao nhiệm vụ cho Lý Tự Trọng nghiên cứu tình hình thanh niên ở Sài Gòn- Chợ Lớn. Anh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ cấp trên giao mặc dù công việc hết sức nặng nề.

- Nhân dịp kỷ niệm một năm cuộc khởi nghĩa Yên Bái, Xứ uỷ Nam Kỳ quyết định tổ chức một đợt tuyên truyền tố cáo tội ác của thực dân Pháp và kêu gọi quần chúng đấu tranh. Ngày 08/02/1931, các chiến sỹ cách mạng tổ chức một cuộc mít tinh chớp nhoáng, cờ đỏ búa liềm giương cao, đồng chí Phan Bội đứng lên diễn thuyết kêu gọi quần chúng đánh đổ thực dân Pháp. Giữa lúc ấy tên thanh tra mật thám Pháp Le Grand và bọn cảnh sát đi cùng ập tới. Không còn cách nào khác, để cứu đồng chí mình, Lý Tự Trọng đã rút súng bắn chết tên thanh tra mật thám cứu thoát đồng chí diễn thuyết. Thực dân Pháp đã bắt anh, hết tra tấn lại dụ dỗ, nhưng anh vẫn một lòng trung thành với cách mạng. Chúng hứa sẽ cho anh sang Pháp học, sẽ có một cuộc sống tốt đẹp. Anh trả lời: “Ta sinh ra không phải để ăn thứ thức ăn ấy”. Chúng tra tấn anh hết sức dã man, đánh anh hết roi song lại roi cá đuối, chúng trói hai tay trút lên xà nhà, có khi chúng chụp một thứ mũ sắt có bắt đinh ốc đặc biệt, cứ xoay đinh ốc là mũ kẹp chặt lấy thái dương, chúng kẹp đến nổi mắt anh từ từ lòi ra

nhưng anh vẫn thân nhiên chịu đựng, tất cả đòn tra tấn của quân thù đều vô hiệu đối với anh.

3. Tinh thần kiên cường bất khuất của người anh hùng nhỏ tuổi

- Làm thế nào mà 1 chàng trai mới 17 tuổi mà chịu đựng sự tra tấn dã man, ghê rợn của bọn thực dân trong một thời gian dài như thế ? Ngọn lửa yêu nước luôn bùng cháy dữ dội trong trái tim người chiến sĩ cộng sản ấy là thứ thuốc làm tăng thêm sức mạnh, là động lực thúc đẩy bản thân anh vượt qua những đau đớn về thể xác và tinh thần để đứng vững trước bọn thực dân ấy.

- Giam cầm, tra tấn ở khám lớn Sài Gòn một thời gian không thu được kết quả, bọn chúng đưa anh về xử án. Chính quyền thực dân Pháp ở Đông Dương đã mở một phiên tòa đại hình để xử một chiến sĩ cộng sản Việt Nam chưa đầy 18 tuổi. Lý Tự Trọng bị kết án tử hình. Đứng trước cái chết, Lý Tự Trọng không hề run sợ, anh chủ động biến phiên tòa của đế quốc thành một diễn đàn của người chiến sĩ cộng sản. Khi luật sư bào chữa xin bọn thực dân mở lượng khoan hồng vì Lý Tự Trọng chưa đến tuổi trưởng thành và hành động thiếu suy nghĩ, anh đã gạt phắt đi và đồng dục nói: “Tôi hành động có suy nghĩ, tôi hiểu việc tôi làm, tôi làm vì mục đích cách mạng. Tôi chưa đến tuổi thanh niên thật, nhưng tôi đủ trí khôn để hiểu rằng con đường của thanh niên chỉ có thể là con đường cách mạng và không thể là con đường nào khác”. Cái ý chí không sợ trời, không sợ đất thêm với bản tính ngang tàn, ngạo nghễ của người cộng sản không khỏi phải khiến cho người khác thần phục trước sự gan dạ của mình.

- Nhờ sự dẫn thân của bà André Viollis mà chúng ta biết được phút cuối cùng của Lý Tự Trọng “Ngày 21-11-1931 thì Huy (tức là Trọng) bị đem xử tử”. Sài Gòn hết sức xúc động.

Hôm ấy phải ra lệnh thiết quân luật. Từ khám lớn vang ra ngoài đường phố tiếng la hét của tù chính trị. Tiếng thét từ lồng ngực và từ trái tim của họ đã theo Huy ra trường chém. Phải điều quân đội và lính cứu hỏa để phun nước đàn áp họ. Trong bức tường giam của khám lớn đã xảy ra những chuyện như thế. Trước máy chém Huy định diễn thuyết, song hai tên sen đầm nhảy xô đến không cho anh nói. Anh bị chém vào khoảng 3 giờ sáng 21-11-1931. Lúc đó anh mới 17 tuổi...

- Nhà báo Pháp André Violis đã viết về anh hùng Lý Tự Trọng: Bởi người cộng sản trẻ tuổi ấy quá đổi anh hùng, đẹp hơn huyền thoại mà tôi tự hỏi mình: “Tại sao một thiếu niên mới 17 tuổi mà cứng cỏi, bản lĩnh đến vậy. Anh đã được hun đúc như thế nào để nhìn thẳng vào mặt kẻ thù, nói những lời gang thép, trí tuệ như thế”.

- Bản lĩnh cách mạng là điều tuyệt vời của Lý Tự Trọng. Tinh thần bất khuất của anh đã làm cho kẻ thù vô cùng khiếp sợ và đã động viên cổ vũ mạnh mẽ phong trào cách mạng trong cả nước lúc bấy giờ. Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Lý Tự Trọng tuy ngắn ngủi nhưng đã nêu một tấm gương chói lọi cho các thế hệ thanh niên noi theo. Tư tưởng, bản lĩnh của Lý Tự Trọng đã trở thành phương châm hành động của các tầng lớp thanh niên Việt Nam. Người con của quê hương Xô-viết anh hùng ngã xuống nhưng lời nói: "...Con đường của thanh niên chỉ có con đường Cách mạng..." của anh đã thôi thúc các thế hệ trẻ Việt Nam bèn gan, vững chí một lòng theo Đảng làm nên nhiều chiến công lẫy lừng, nhiều thành tích to lớn. Trải qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống giặc ngoại xâm và làm nghĩa vụ quốc tế cũng như trong sự nghiệp đổi mới hiện nay, các thế hệ thanh niên Việt Nam noi gương Lý Tự Trọng và các bậc cha anh đi trước sẵn sàng xả thân vì nghĩa lớn. Đó là các anh hùng liệt sỹ Phan

Đình Giót, Tô Vĩnh Diện, Võ Thị Sáu, Nguyễn Văn Trỗi, 10 cô gái Thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc huyền thoại... Tất cả đều là những tấm gương điển hình trên trận tuyến chống quân thù, trở thành biểu tượng sáng ngời của Chủ nghĩa anh hùng Cách mạng Việt Nam. Trải qua các giai đoạn cách mạng, hôm nay tinh thần Lý Tự Trọng vẫn còn nguyên giá trị, là động lực thôi thúc, cổ vũ thanh niên Việt Nam vững niềm tin theo con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn.

4. Ý nghĩa của việc học tập theo tấm gương anh hùng Lý Tự Trọng

Hình ảnh và chí khí người thanh niên Lý Tự Trọng đã trở thành biểu tượng hết sức thiêng liêng, cao đẹp trong lòng các thế hệ đoàn viên thanh niên. Câu nói của anh “Con đường của thanh niên chỉ là con đường cách mạng, không thể có con đường nào khác” đã trở thành lý tưởng sống và vũ khí chiến đấu của thanh niên Việt Nam từ đó cho đến hôm nay và mãi mãi sau này. Trong xã hội ngày càng phát triển, chính các thế hệ thanh niên là người tiên phong đi đầu trong công cuộc đổi mới vì một xã hội dân giàu nước, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh tiến bước trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đây cũng chính là điều cốt lõi mà mỗi người thanh niên cần nhận thức rõ tầm quan trọng và gắng sức học tập, thi đua phát huy những truyền thống tốt đẹp đồng thời xây dựng và phát triển đất nước. Đồng chí Nguyễn Văn Đua - Nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, nguyên Bí thư Thành Đoàn TP Hồ Chí Minh chia sẻ: “Sự nghiệp đổi mới toàn diện của Đảng, con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa đưa đất nước ta trở thành nước công nghiệp hiện đại mở ra cho thế hệ trẻ chân trời sáng lạn; nuôi dưỡng, chấp cánh những ước mơ, hoài bão, lý tưởng của tuổi trẻ và là môi trường để tuổi trẻ cống hiến,

hiện thực hóa lý tưởng, lẽ sống ấy - đó là con đường cách mạng hiện nay”.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: "Một năm khởi đầu từ mùa Xuân. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa Xuân của xã hội". Theo Người, vận mệnh của quốc gia, dân tộc thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do thanh niên - những người có trách nhiệm thực hiện sứ mệnh lịch sử vẻ vang mà các thế hệ cha anh đã chuyển giao vào tay mình. Bản thân thanh niên cần có trách nhiệm tiếp nối những truyền thống vẻ vang mà thế hệ cha anh truyền lại để gìn giữ, phát huy mà không để nó bị mai một theo thời gian. Xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam phát triển toàn diện, giàu lòng yêu nước, có ý chí tự cường, tự hào dân tộc; có lý tưởng cách mạng, hoài bão, khát vọng vươn lên xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc; có đạo đức, ý thức công dân, chấp hành pháp luật; sức khỏe; văn hóa; kiến thức khoa học, công nghệ; kỹ năng sống, nghề nghiệp; ý chí lập thân, lập nghiệp; năng động, sáng tạo. Mỗi thanh niên cần xác định rõ trách nhiệm trước Tổ quốc và nhân dân, sống có lý tưởng, có hoài bão, khát khao vươn tới cái mới, cái tiến bộ. Bản thân mỗi người tự giác rèn luyện, biết tự kiểm chế, biết vượt qua những cám dỗ và tiêu cực xã hội, những biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, ích kỷ, thực dụng. Thanh niên cần phải tự tin vào chính mình, giữ vững niềm tin trong cuộc sống, vào các giá trị chân, thiện, mỹ; vượt qua mọi khó khăn gian khổ như Bác Hồ đã dạy: “gian nan rèn luyện mới thành công”.

Trong thời đại mới, học tập sáng tạo từ tấm gương anh Lý Tự Trọng là học tập những phẩm chất tốt đẹp của một người thanh niên ở những phẩm chất cao quý dũng cảm, gan dạ, mưu trí và dám đương đầu với những thử thách. Đối với thanh niên, dũng cảm, gan dạ, mưu trí, dám đương đầu với thử thách trong thời đại mới còn được thể hiện bằng tinh thần xung kích, tự nguyện, sẵn

sàng đi bất cứ đâu, làm bất cứ nhiệm vụ gì vì mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Đất nước ta đang trong thời kì đổi mới tiến hành sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; thực hiện kinh tế tri thức; tham gia sâu rộng vào hội nhập quốc tế và quá trình toàn cầu hóa; mở rộng quan hệ đối ngoại theo phương châm đa phương hóa, đa dạng hóa, làm cho thế và lực của nước ta được củng cố vững chắc hơn, kinh tế có sự phát triển và tương đối bền vững, đời sống về vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện, quốc phòng và an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Xu thế hòa bình, hợp tác và cùng phát triển vẫn là xu thế chủ đạo trên toàn thế giới tạo điều kiện để các nước hội nhập và cùng phát triển kinh tế. Hợp tác quốc tế và toàn cầu hóa kinh tế là xu thế tất yếu, tạo ra nhiều cơ hội phát triển nhưng cũng chứa đựng nhiều yếu tố bất bình đẳng, gây ra những thử thách không nhỏ cho các quốc gia, nhất là các nước đang phát triển trong đó có Việt Nam. Thanh niên Việt Nam được Đảng xác định là chủ hiện tại và tương lai của đất nước, là đội quân tiên phong trong quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước. Chính vì thế mà Đảng và nhà nước rất quan tâm và tạo điều kiện hết mức có thể về cơ sở vật chất, phương tiện để thanh thiếu niên có thể tiếp cận các tinh hoa văn hóa của nhân loại, tiếp thu một cách có chọn lọc và áp dụng vào thực tiễn một cách phù hợp hơn. Bên cạnh những điều kiện thuận lợi ấy là những khó khăn thách thức đặt ra trước mắt những con người ưu tú ấy. Kinh tế đất nước vẫn còn trong tình trạng khó khăn, chưa đủ đáp ứng tốt các nhu cầu của thanh niên cũng như nhân dân trong các lĩnh vực cụ thể. Sự chuyển dịch về cơ cấu kinh tế sự phân hóa giàu nghèo ngày càng gia tăng quá trình phát triển kinh tế thị trường sẽ tạo ra những thách thức đối với thanh niên về trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ lẫn, tay nghề, bản lĩnh và tác động sâu sắc đến tư tưởng, tình cảm, lối sống của thanh niên. Mặt khác, sự chuyển

dịch cơ cấu kinh tế kéo theo sự chuyển dịch lao động trẻ, cơ cấu xã hội, nghề nghiệp của thanh niên. Dưới sự tác động của xu thế toàn cầu hóa, những sản phẩm độc hại phi văn hóa bằng nhiều con đường, nhất là qua internet, các phương tiện truyền thông sẽ tác động trực tiếp, liên tục với cường độ cao đến lối sống, nếp sống của thanh niên, tạo sức ép gây nhiều khó khăn, phức tạp cho việc bảo vệ và phát huy văn hóa dân tộc trong giới trẻ. Và đặc biệt hiện nay có nhiều thế lực thù địch bên ngoài dùng những thủ đoạn tinh vi nhằm vào các thế hệ thanh thiếu nước ta với mục đích nhằm tạo ra sự hỗn loạn, bạo động, biểu tình lật đổ chính quyền cách mạng. Các chiến lược “điển biến hòa bình” nhằm vào thanh thiếu niên là một vấn đề đầy nhức nhối mà Đảng ta vẫn đang tìm cách giải quyết một cách triệt để nhất.

5. Thanh niên phấn đấu trở thành nguồn nhân lực chất lượng cao trong thời kì mới

Thanh niên đã và đang cùng Đảng, toàn dân, toàn quân phấn đấu cho lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Thanh niên Việt Nam ngày nay mang trên vai trọng trách lịch sử, đó là phải trở thành lực lượng có trí tuệ và có tay nghề cao, có đạo đức và lối sống trong sáng, có sức mạnh về thể chất và tinh thần để đưa Việt Nam “sánh vai với những cường quốc năm châu” như mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thanh niên đang tự khẳng định mình là thế hệ vượt lên hơn so với các thế hệ thanh niên đi trước và đang dần dần xóa bỏ ranh giới tụt hậu để sánh vai ngang bằng với thanh niên các nước trên giới. Để làm được những điều đó thanh niên Việt Nam cần phải:

Thứ nhất, thanh niên phải tích cực tham gia học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, bồi đắp lý tưởng cách mạng trong sáng. Thanh niên phải rèn luyện để có lập trường tư tưởng vững vàng, có lòng yêu nước, có niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và sự

nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, có đạo đức trong sáng và lối sống lành mạnh; tích cực tham gia vào các cuộc đấu tranh bảo vệ Đảng, Nhà nước và bảo vệ cương lĩnh, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đấu tranh chống lại âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch và các tiêu cực, tệ nạn xã hội, tham nhũng...

Thứ hai, thanh niên cần tích cực học tập và tự học tập để nâng cao trình độ văn hóa, chuyên môn, khoa học, kỹ thuật và tay nghề. Trong thời kỳ phát triển kinh tế - xã hội trong nước và hội nhập quốc tế, thanh niên nước ta cần nâng cao trình độ học vấn, tay nghề khả năng thực tế, kỹ năng lao động để thích ứng với thị trường lao động trong nước và thị trường lao động quốc tế.

Thứ ba, thanh niên phải tích cực tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân. Thanh niên phải tích cực tham gia bảo vệ và xây dựng hệ thống chính trị ở các cấp vững mạnh và tham gia xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững chắc. Phấn đấu trở thành đoàn viên, Đảng viên để sớm ngày đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Thứ tư, thanh niên phải xung kích đi đầu trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh. Tích cực tham gia các chương trình, dự án của địa phương; tự nguyện, tự giác tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự, tham gia các hoạt động bảo vệ Tổ quốc và giữ gìn an ninh trật tự an toàn xã hội.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Ban Tuyên giáo Trung ương - Tỉnh ủy Hà Tĩnh - Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. (2024). *Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lý Tự Trọng - Người đoàn viên thanh niên cộng sản đầu tiên (20/10/1914 - 20/10/2024)*.

**TINH THẦN LÝ TỰ TRỌNG VÀ
Ý NGHĨA CỦA VIỆC HỌC TẬP
TÁM GƯƠNG ANH HÙNG LÝ TỰ TRỌNG
CỦA ĐOÀN VIÊN, THANH NIÊN**

Tác giả: Nguyễn Thị Kim Yến ()*

() Sinh viên lớp K9C - XDD*

Tóm tắt:

Lý Tự Trọng - Một tấm gương sáng ngời về tinh thần quả cảm. Viết về tinh thần quả cảm và sự hy sinh quên mình của người anh hùng Lý Tự Trọng, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Người Đoàn viên đầu tiên của Đoàn thanh niên Cộng sản nước ta, cũng là người Cộng sản oanh liệt đã đấu tranh đến hơi thở cuối cùng cho Đảng, cho sự nghiệp cách mạng” (trích Hồ Chí Minh toàn tập). Trong suốt cuộc đời mình, Lý Tự Trọng đã không ngừng tận tâm, tận hiến và tận trung với con đường cách mạng. Sự hy sinh của anh là ngọn lửa thồi bùng tinh thần yêu nước trong trái tim của biết bao thế hệ mai sau, được coi là nguồn cảm hứng lớn lao cho các thế hệ thanh niên Việt Nam sau này, luôn sẵn sàng hy sinh vì tự do và độc lập của dân tộc. Chính tinh thần cách mạng bất khuất ấy của Lý Tự Trọng đã làm cho kẻ thù vô cùng khiếp sợ, sự anh dũng hy sinh của anh đã động viên cổ vũ mạnh mẽ phong trào cách mạng trong cả nước lúc bấy giờ. Dù ngã xuống khi tuổi đời còn rất trẻ, nhưng Lý Tự Trọng đã để lại cho các thế hệ thanh niên Việt Nam một di sản quý giá, đó chính là lòng yêu nước, tinh thần dũng cảm và nhiệt huyết tuổi trẻ. Kể từ đó, tên anh đã đi vào lịch sử, trở thành tấm gương sáng chói cho lớp lớp thanh niên Việt Nam sau này học tập và noi gương.

Từ khóa: Tinh thần, ý nghĩa học tập tấm gương anh hùng Lý Tự Trọng

Nội dung:

1. Tiểu sử

Lý Tự Trọng tên thật là Lê Hữu Trọng còn được gọi là Huy sinh ngày 20/10 /1914 quê gốc ở làng Việt Xuyên, xã Thạch Minh, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Anh sinh ra tại làng Bản Mạy, tỉnh NaKhon - Thái Lan. Anh là con trai cụ Lê Hữu Đạt, do không chịu cảnh áp bức - bóc lột của thực dân phong kiến, cụ đã cùng gia đình sang Thái Lan sinh sống và tham gia hoạt động yêu nước. Anh được theo học tại trường do cụ Đặng Thúc Hứa - một sỹ phu yêu nước tổ chức. Anh học rất giỏi và thành thạo tiếng Trung, tiếng Anh và tiếng Thái Lan.

Năm 1926, đồng chí Nguyễn Ái Quốc cử đồng chí Hồ Tùng Mậu đến Thái Lan chọn Anh và một số thiếu niên con em gia đình Việt kiều yêu nước đưa sang Quảng Châu -Trung Quốc học tập để chuẩn bị xây dựng tổ chức Thanh niên Cộng sản ở Việt Nam. Đến Quảng Anh được gặp lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc lúc này mang tên Lý Thụy. Để đảm bảo bí mật, các thiếu niên đều mang họ Lý coi như người trong một gia tộc, do đó anh Lê Hữu Trọng đổi tên thành Lý Tự Trọng.

Năm 1929, các tổ chức cộng sản ở Việt Nam lần lượt ra đời, Anh được cử về nước hoạt động tại Sài Gòn đảm nhận nhiệm vụ liên lạc cho Xứ ủy Nam Kỳ và Trung ương Đảng, đồng thời được giao nhiệm vụ đặc biệt: vận động tập hợp thanh niên trong các nhà máy, trường học để thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản trong nước.

Ngày 08/02/1931, tại tại quảng trường Lareni - Sài Gòn, các chiến sỹ cách mạng tổ chức một cuộc mít tinh kêu gọi quần chúng đánh đuổi thực dân Pháp. Giữa lúc ấy tên thanh tra mật thám người Pháp Le Grand và bọn quân cảnh đi cùng ập tới. Để cứu đồng chí của mình, Anh bắn chết tên thanh tra mật thám và bị thực dân Pháp bắt.

Bọn chúng dùng mọi thủ đoạn tàn ác tra tấn nhưng với sự kiên trung của người thanh niên cách mạng Anh không khai bất cứ điều gì. Chính quyền bù nhìn của thực dân Pháp đã mở một phiên tòa đại hình để xử một chiến sĩ cộng sản Việt Nam chưa đầy 18 tuổi, Anh bị kết án tử hình. Đứng trước cái chết, Anh không hề run sợ đã chủ động biến phiên tòa của Đế quốc thành một diễn đàn của người chiến sĩ cộng sản, Anh đã nói: “... con đường của thanh niên chỉ có thể là con đường cách mạng và không thể là con đường nào khác.”

Nửa đêm ngày 21/11/1931 Thực dân Pháp đã hèn hạ dựng máy chém ở ngay khám lớn Sài Gòn hòng giết Anh trong im lặng, nhưng tấm gương đấu tranh kiên cường bất khuất, anh dũng của Anh đã làm cho kẻ thù khiếp sợ và cổ vũ mạnh mẽ phong trào cách mạng trong cả nước, mãi ghi dấu ấn vào lịch sử đấu tranh của dân tộc Việt Nam.

Cuộc đời của Anh là tấm gương sáng về tinh thần yêu nước, ý chí kiên cường của tuổi trẻ Việt Nam. Nhà thờ Anh được xây tại xã Thạch Minh, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Tên của Anh đã được đặt cho tên của một giải thưởng của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh dành trao tặng cho thanh niên. Ngoài ra, tên Anh cũng được đặt cho nhiều con đường và trường học ở Việt Nam.

2. Tinh thần của Anh hùng liệt sĩ Lý Tự Trọng

Thực dân pháp dùng mọi nhục hình man rợ để tra tấn Anh, hòng moi được bí mật, nhằm đánh phá Đảng ta, dù cho “mặt anh đầm máu, hai mắt rũ xuống, máu còn ứ ra mồm ra tai, vậy mà một mực không nói nửa lời. Thật can đảm lạ lùng!...” như nhà báo, nhà văn tiến bộ Pháp André Violis đã miêu tả, ca ngợi Anh trong “Đông Dương kêu cứu”.

Lý Tự Trọng là một trong những anh hùng liệt sĩ tiêu biểu của dân tộc Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Tinh thần của ông thể hiện qua những điểm sau:

Tinh thần yêu nước: Lý Tự Trọng luôn đặt lợi ích của đất nước lên trên hết, sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Lòng tự trọng: Ông thể hiện sự tự tin, tự tôn về dân tộc, không chấp nhận sự áp bức và bất công.

Ý chí kiên cường: Dù bị bắt giam và tra tấn, Lý Tự Trọng không khuất phục, luôn giữ vững niềm tin và lý tưởng của mình.

Tinh thần công hiến: Ông không chỉ là một chiến sĩ mà còn là một tấm gương cho lớp trẻ, thể hiện sự quyết tâm phấn đấu vì lý tưởng cao đẹp.

Tinh thần bất khuất, lời tuyên bố đanh thép, hành động dứt khoát, bản lĩnh kiên cường của “Trọng con” khiến mọi kẻ thù đều phải “bất lực”. Người chiến sĩ vừa tròn 17 tuổi năm đó thà hy sinh tính mạng quyết bảo vệ đồng chí, bảo vệ các cơ quan của Đảng. Anh như một “con thoi lửa” không chỉ rực sáng mùa đông năm 1931, mà còn truyền nhiệt huyết cách mạng mãnh liệt đến lớp trẻ sau này, với kim chỉ nam: “Con đường của thanh niên chỉ có thể là con đường cách mạng”.

Tinh thần quả cảm của Anh trong bảo vệ Đảng, bảo vệ bí mật các cơ quan của Đảng đã thể hiện tinh thần gan thép, kiên trung, giữ vững khí tiết, hiên ngang đối mặt trước mọi cực hình. Tinh thần quả cảm của Anh đã tố cáo, góp phần vạch trần chính sách thực dân tàn bạo, chế độ cai trị hà khắc, hành vi tra tấn man rợ trong nhà tù không chỉ với Nhân dân ta, mà trực tiếp với Nhân dân Pháp, với những người Pháp có lương tri. Vụ án Anh Trọng đã trở thành một vấn đề quốc tế vào thời điểm đó.

Tinh thần quả cảm của Anh làm bọn đầu sỏ thuộc địa lúng túng, đưa Anh ra tòa đại hình Sài Gòn xét xử, kết tội dù lúc đó anh mới tuổi 17 và thực dân Pháp đã hèn hạ sát hại Anh rạng sáng ngày 21 tháng 11 năm 1931. Trong xà lim tử hình Anh vẫn lạc quan, tin tưởng vào thắng lợi của cách mạng, đọc Truyện Kiều, tập thể dục. Bọn lính canh cảm phục, kính nể gọi Anh là “Ông nhỏ”.

Tinh thần quả cảm của Anh được hình thành từ quê hương Hà Tĩnh giàu truyền thống yêu nước, cách mạng, từ cộng đồng người Việt ở Đông Bắc Thái Lan; đặc biệt, được tích tụ, vun đắp bởi sự chăm sóc, bồi dưỡng, dìu dắt trực tiếp của Bác Hồ về lý tưởng cách mạng, con đường cách mạng, phương pháp cách mạng, qua linh hội tác phẩm “Đường Kách mệnh” của Bác; tinh thần quả cảm đó được bồi đắp, hun đúc trong thực tiễn công tác cách mạng, trong các tập thể, từ những tấm gương chiến đấu, hy sinh của các chiến sĩ cách mạng, những người yêu nước.

Cuộc đời tuy ngắn ngủi, nhưng công lao đóng góp to lớn, đặc biệt là tấm gương sáng ngời của người anh hùng Lý Tự Trọng với câu nói nổi tiếng “Con đường của thanh niên chỉ là con đường cách mạng, không thể có con đường nào khác” đã trở thành lý tưởng sống để thôi thúc bao lớp thanh niên Việt Nam giữ vững niềm tin, bản lĩnh, tích cực học tập, lao động, sáng tạo để góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nổi tiếp tinh thần “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh” của Lý Tự Trọng, lớp lớp thanh niên đã ghi tên mình vào trang sử vàng dân tộc với nhiều chiến công hiển hách, vang dội. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, đó là Võ Thị Sáu, La Văn Cầu, Cù Chính Lan, Nguyễn Thị Chiên, Bế Văn Đàn, Phan Đình Giót, Tô Vĩnh Diện... Trong hơn 2 thập niên đánh đuổi

đế quốc Mỹ xâm lược, đó là Tạ Thị Kiều, Lê Thị Hồng Gấm, Lê Mã Lương, Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Việt Xuân...

Noi gương tinh thần cách mạng của đồng chí Lý Tự Trọng, để mỗi đoàn viên thanh niên xác định rõ vai trò và trách nhiệm của mình trong tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; tích cực tham mưu cho các cấp ủy Đảng chuẩn bị tổ chức đại hội đoàn các cấp; triển khai thực hiện Chương trình "Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021 - 2030",... tăng cường, tạo chuyển biến tích cực, toàn diện trong hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng; khơi dậy tinh thần thi đua học tập, rèn luyện; ước mơ, hoài bão, ý chí, khát vọng vươn lên lập thân, lập nghiệp; đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế.

3. Tuổi trẻ học tập tinh thần Lý Tự Trọng

Nguyên Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn Vũ Mão cho rằng: Niềm tin mãnh liệt vào tương lai tươi sáng của đất nước được Lý Tự Trọng luôn nung nấu trong trái tim mình. Điều quan trọng hơn, niềm tin ấy đã được anh biến thành hành động, cách mạng.

Tinh thần bất khuất của anh đã làm cho kẻ thù vô cùng khiếp sợ và đã động viên cổ vũ mạnh mẽ phong trào cách mạng trong cả nước lúc bấy giờ. Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Lý Tự Trọng tuy ngắn ngủi nhưng đã nêu một tấm gương chói lọi cho các thế hệ thanh niên noi theo. Hình ảnh và chí khí người thanh niên Lý Tự Trọng đã trở thành biểu tượng hết sức thiêng liêng, cao đẹp trong lòng các thế hệ đoàn viên thanh niên. Câu nói của anh "Con đường của thanh niên chỉ có thể là con đường cách mạng, chứ

không thể có con đường nào khác” đã trở thành lý tưởng sống và vũ khí chiến đấu của thanh niên Việt Nam từ đó cho đến hôm nay và mãi mãi sau này.

Hiện nay, trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hội nhập quốc tế sâu rộng càng đòi hỏi việc xác định lý tưởng, lẽ sống của mỗi đoàn viên, thanh niên là việc làm thiết thực, nghiêm túc đáp ứng yêu cầu và thực tế vận động của xã hội. Sự nghiệp đổi mới đã đưa đất nước ta trở thành nước công nghiệp hiện đại, mở ra cho thế hệ trẻ chân trời sáng lạn, nuôi dưỡng, chấp cánh những ước mơ, hoài bão, lý tưởng của tuổi trẻ và là môi trường để tuổi trẻ cống hiến, hiện thực hóa lý tưởng, lẽ sống ấy - đó là con đường cách mạng hiện nay. Đó là giữ gìn độc lập, bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, môi trường hòa bình, là nỗ lực thi đua, là khát vọng và hành động trong thực tế để tăng hàm lượng chất xám, khoa học, tăng giá trị trong mỗi sản phẩm hàng hóa, dịch vụ; là sự ứng dụng sở học, kiến thức vào sản xuất, niềm tự hào thể hiện trong những sản phẩm hàng hóa, dịch vụ cụ thể có sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Trong thời đại mới, học tập sáng tạo từ tấm gương anh Lý Tự Trọng là học tập những phẩm chất tốt đẹp của một người thanh niên ở những phẩm chất cao quý dũng cảm, gan dạ, mưu trí và dám đương đầu với những thử thách. Đối với thanh niên, dũng cảm, gan dạ, mưu trí, dám đương đầu với thử thách trong thời đại mới còn được thể hiện bằng tinh thần xung kích, tự nguyện, sẵn sàng đi bất cứ đâu, làm bất cứ nhiệm vụ gì vì mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Học tập tinh thần anh Lý Tự Trọng trong thời đại công nghiệp hóa, hiện đại hóa còn được biểu hiện là tâm thế chủ động hội nhập quốc tế trên các lĩnh vực: kinh tế, chính trị, văn hóa, giáo dục, nghệ thuật, thể thao... để vinh danh nước nhà.

Nơi gương người thanh niên Lý Tự Trọng còn là nơi theo tinh thần và ý chí học tập, rèn luyện trí tuệ, học vấn của mình để đáp ứng được những đòi hỏi của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tấm gương về người anh hùng trẻ Lý Tự Trọng có ý nghĩa giáo dục cho thế hệ thanh niên hôm nay về tinh thần nhận thức và bảo vệ những giá trị nhân văn, đạo lý cao đẹp của dân tộc Việt Nam. Đó là lòng yêu chuộng hòa bình, luôn đấu tranh cho độc lập dân tộc, cho sự tự do và hạnh phúc của con người. Bài học quan trọng từ tấm gương anh Lý Tự Trọng là bài học về hoài bão, về lý tưởng sống của một người thanh niên trẻ dám cống hiến, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

4. Ý nghĩa của việc học tập tấm gương anh hùng Lý Tự Trọng của đoàn viên, thanh niên

Đối với đoàn viên, thanh niên, việc học tập tấm gương anh hùng Lý Tự Trọng là vô cùng sâu sắc, giúp họ nhận thức và rèn luyện các phẩm chất cần thiết để phát triển bản thân và đóng góp cho xã hội:

Khơi dậy lòng yêu nước và trách nhiệm với dân tộc: Lý Tự Trọng đã thể hiện tình yêu quê hương đất nước qua sự hy sinh cao cả vì độc lập dân tộc. Việc học tập tấm gương của anh giúp thanh niên ý thức sâu sắc hơn về trách nhiệm của mình đối với Tổ quốc, nuôi dưỡng lòng yêu nước, và sẵn sàng cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.

Rèn luyện tinh thần kiên cường, bất khuất: Lý Tự Trọng dù còn rất trẻ nhưng đã thể hiện một ý chí bất khuất, không lùi bước trước khó khăn, nguy hiểm. Thanh niên, đoàn viên khi học tập tấm gương này sẽ học được sự kiên cường, bền bỉ, không ngừng phấn đấu trước những thử thách trong học tập và cuộc sống.

Phát huy lòng tự trọng và phẩm chất đạo đức: Tên gọi của anh Lý Tự Trọng không chỉ là một biểu tượng của sự kiên cường mà còn là sự thể hiện lòng tự trọng, phẩm chất đạo đức cao đẹp. Việc

nói theo tấm gương của anh khuyến khích thanh niên sống có lý tưởng, giữ gìn phẩm chất đạo đức, trung thực và tự trọng trong mọi hành động.

Truyền cảm hứng cho tinh thần học tập và cống hiến: Lý Tự Trọng đã hy sinh ở tuổi đời rất trẻ, nhưng anh đã để lại một tấm gương sáng về lòng dũng cảm và sự cống hiến không ngừng nghỉ cho lý tưởng cách mạng. Thanh niên học tập anh sẽ được truyền cảm hứng, không ngừng học hỏi và rèn luyện để đạt được những thành tựu, góp phần vào sự phát triển của cộng đồng và xã hội.

Giáo dục tinh thần tập thể và đoàn kết: Trong cuộc đấu tranh vì lý tưởng, Lý Tự Trọng đã thể hiện tinh thần đoàn kết và sẵn sàng chiến đấu vì tập thể. Việc học tập anh hùng Lý Tự Trọng giúp thanh niên phát huy tinh thần đoàn kết, gắn bó với tập thể, tạo nên sức mạnh chung để vượt qua mọi khó khăn.

Tạo động lực để tham gia xây dựng đất nước: Học tập tấm gương của anh giúp thanh niên hiểu rõ vai trò và trách nhiệm của mình trong thời đại mới. Đó là động lực để các bạn không ngừng hoàn thiện bản thân, tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng và đóng góp vào sự nghiệp phát triển của đất nước.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- (1) Ban Tuyên giáo Trung ương - Tỉnh ủy Hà Tĩnh - Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. (2024). *Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lý Tự Trọng - Người đoàn viên thanh niên cộng sản đầu tiên (20/10/1914 - 20/10/2024)*.
- (2) Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG TP. Hồ Chí Minh. (2021). *Lý Tự Trọng - Một tấm gương sáng ngời về tinh thần quả cảm*. Truy xuất ngày 04/10/2024, tại: <https://youth.uel.edu.vn/theo-guong-bac-1006/ly-tu-trong-mot-tam-guong-sang-ngoi-ve-tinh-than-qua-cam>

**TINH THẦN LÝ TỰ TRỌNG VÀ Ý NGHĨA CỦA
VIỆC HỌC TẬP TẤM GƯƠNG
ANH HÙNG LÝ TỰ TRỌNG
CỦA ĐOÀN VIÊN, THANH NIÊN**

Tác giả: Trần Anh Diên ()*

() Sinh viên lớp K8B - QLNN*

Tóm tắt:

Tinh thần quả cảm và sự hy sinh quên mình của người anh hùng Lý Tự Trọng, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Người Đoàn viên đầu tiên của Đoàn thanh niên Cộng sản nước ta, cũng là người cộng sản oanh liệt đã đấu tranh đến hơi thở cuối cùng cho Đảng, cho sự nghiệp cách mạng” (trích Hồ Chí Minh toàn tập). Trong suốt cuộc đời mình, Lý Tự Trọng đã không ngừng tận tâm, tận hiến và tận trung với con đường cách mạng. Sự hy sinh của anh là ngọn lửa thổi bùng tinh thần yêu nước trong trái tim của biết bao thế hệ mai sau. Chính tinh thần cách mạng bất khuất ấy của Lý Tự Trọng đã làm cho kẻ thù vô cùng khiếp sợ, sự anh dũng hy sinh của anh đã động viên cổ vũ mạnh mẽ phong trào cách mạng trong cả nước lúc bấy giờ. Dù ngã xuống khi tuổi đời còn rất trẻ, nhưng Lý Tự Trọng đã để lại cho các thế hệ thanh niên Việt Nam một di sản quý giá, đó chính là lòng yêu nước, tinh thần dũng cảm và nhiệt huyết tuổi trẻ. Kể từ đó, tên anh đã đi vào lịch sử, trở thành tấm gương sáng chói cho lớp lớp đoàn viên, thanh niên Việt Nam sau này học tập và noi gương.

Từ khóa: Tinh thần Lý Tự Trọng và ý nghĩa học tập tấm anh hùng Lý Tự Trọng của đoàn viên, thanh niên.

Nội dung:

1. Tinh thần Lý Tự Trọng

Ngày 8 tháng 2 năm 1931, trong buổi mít tinh kỷ niệm một năm cuộc khởi nghĩa Yên Bái tổ chức tại Sài Gòn, Lý Tự Trọng đã bắn chết viên mật thám Le Grand để bảo vệ diễn giả Phan Bội đang diễn thuyết tại quảng trường Lareni. Thế nhưng sau đó anh đã không thoát khỏi sự vây hãm của kẻ thù và bị chúng bắt giữ. Thực dân Pháp đã dùng mọi cực hình man rợ để hành hạ tra tấn anh. Tuy nhiên, tất cả đều vô dụng với người thanh niên 17 tuổi “mình đồng da sắt” ấy: Anh không hề hé răng bất kì một thông tin nào. Trong phóng sự “Đông Dương cấp cứu”, nữ nhà báo Pháp André Violis, người từng gặp “Trọng con”, miêu tả: “Tôi đã trông thấy anh ta mặt đẫm mồ hôi, hai mắt rử xuống, máu ứa ra mồm, ra tai. Vậy mà vẫn một mực không nói nửa lời. Thật can đảm lạ lùng. Trang thiếu niên ấy mới anh hùng làm sao!”

Nỗ lực bất thành, chính quyền thực dân Pháp ở Đông Dương quyết định đưa Lý Tự Trọng ra xét xử. Đây là lần đầu tiên mà chính quyền thực dân mở phiên tòa đại hình để xử một người cộng sản chưa thành niên. Đứng trước cái chết, Lý Tự Trọng không hề run sợ, anh đã chủ động biến phiên tòa của đế quốc thành một diễn đàn của người chiến sĩ cộng sản. Khi luật sư bào chữa xin bọn thực dân “Mở lượng khoan hồng” vì Lý Tự Trọng chưa đến tuổi trưởng thành, “Hành động thiếu suy nghĩ”, anh đã gạt phắt và đồng dục nói: “Tôi hành động có suy nghĩ, tôi hiểu việc tôi làm, tôi làm vì mục đích cách mạng. Tôi chưa đến tuổi trưởng thành thật, nhưng tôi đã đủ trí khôn để hiểu con đường của thanh niên chỉ là con đường cách mạng, không thể có con đường nào khác”. Khi bộ trưởng thuộc địa Pháp

trực tiếp gặp Lý Tự Trọng và thốt ra những giọng điệu nhân đạo sặc mùi thực dân: “Tuổi thanh niên nông cuồng, nước Pháp sẵn sàng tha thứ cho anh. Đối với những người thông minh chính phủ bao giờ cũng nâng đỡ chỉ cần anh thật thà hối cải. Nếu muốn anh có thể sang Pháp học để trở về giúp đất nước, tha hồ quyền cao chức trọng, vợ đẹp con khôn, ăn mặc sung sướng”. Đáp lại giọng giả nhân giả nghĩa đó của Bộ trưởng thuộc địa Pháp, Lý Tự Trọng đã đồng dục quát vào mặt hắn: “Ta sinh ra không phải để ăn thứ cơm ấy”. Trong những ngày cuối cùng ở xà lim án chém, Lý Tự Trọng vẫn lạc quan yêu đời, tin tưởng vào sự thắng lợi của cách mạng. Mặc dầu bị xiềng xích nhưng hàng ngày anh vẫn tập thể dục, đọc Truyện Kiều, động viên các bạn trẻ nêu cao ý chí cách mạng. Thực dân Pháp đã không dám xử công khai Lý Tự Trọng. Lợi dụng lúc nửa đêm về sáng ngày 21 tháng 11 năm 1931, chúng đã hèn hạ dụng máy chém ở ngay khám lớn Sài Gòn hòng giết anh trong im lặng; nhưng tấm gương đấu tranh kiên cường anh dũng và những tiếng hô của anh: “Đả đảo thực dân Pháp”, “Đảng cộng sản Đông Dương muôn năm”, “Cách mạng Việt Nam thành công muôn năm” đã cổ vũ mạnh mẽ, tạo một làn sóng căm phẫn phản đối tội ác của thực dân Pháp đối với tù nhân trong khám lớn Sài Gòn. Lý Tự Trọng đã hiên ngang bước lên máy chém, hát vang bài Quốc tế ca.

Bà Angđorê Viôlít đã viết về giờ phút cuối cùng của Lý Tự Trọng: “Ngày 21.11.1931 thì Huy (tức là Trọng) bị đem xử tử. Sài Gòn hết sức xúc động. Hôm ấy phải ra lệnh thiết quân luật. Từ khám lớn vang ra ngoài đường phố, tiếng la hét phản đối thực dân của tù chính trị. Tiếng thét từ lồng ngực và từ trái tim của họ đã đi theo Huy ra trường chém khiến đội quân thi hành án lúc đó phải điều quân đội và

lính cứu hỏa để phun nước đàn áp. Trước máy chém, Huy định diễn thuyết, song hai tên sen đầm nhảy xô đến không cho anh nói. Người ta chỉ nghe thấy tiếng anh kêu ‘Việt Nam! Việt Nam!’”.

Chính tinh thần cách mạng bất khuất ấy của Lý Tự Trọng đã làm cho kẻ thù vô cùng khiếp sợ, sự anh dũng hy sinh của anh đã động viên cổ vũ mạnh mẽ phong trào cách mạng trong cả nước lúc bấy giờ. Dù ngã xuống khi tuổi đời còn rất trẻ, nhưng Lý Tự Trọng đã để lại cho các thế hệ thanh niên Việt Nam một di sản quý giá, đó chính là lòng yêu nước, tinh thần dũng cảm và nhiệt huyết tuổi trẻ. Kể từ đó, tên anh đã đi vào lịch sử, trở thành tấm gương sáng chói cho lớp lớp đoàn viên, thanh niên Việt Nam sau này học tập và noi gương.

2. Ý nghĩa của việc học tập tấm gương anh hùng Lý Tự Trọng của đoàn viên, thanh niên

Hiện nay, trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hội nhập quốc tế sâu rộng càng đòi hỏi việc xác định lý tưởng, lẽ sống của mỗi đoàn viên, thanh niên là việc làm thiết thực, nghiêm túc đáp ứng yêu cầu và thực tế vận động của xã hội. Sự nghiệp đổi mới đã đưa đất nước ta trở thành nước công nghiệp hiện đại, mở ra cho thế hệ trẻ chân trời sáng lạn, nuôi dưỡng, chấp cánh những ước mơ, hoài bão, lý tưởng của tuổi trẻ và là môi trường để tuổi trẻ cống hiến, hiện thực hóa lý tưởng, lẽ sống ấy - đó là con đường cách mạng hiện nay. Đó là giữ gìn độc lập, bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, môi trường hòa bình, là nỗ lực thi đua, là khát vọng và hành động trong thực tế để tăng hàm lượng chất xám, khoa học, tăng giá trị trong mỗi sản phẩm hàng hóa, dịch vụ; là sự ứng dụng sở học, kiến thức vào sản xuất, niềm tự hào thể hiện trong

những sản phẩm hàng hóa, dịch vụ cụ thể có sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Trong thời đại mới, học tập sáng tạo từ tấm gương anh Lý Tự Trọng là học tập những phẩm chất tốt đẹp của một người thanh niên ở những phẩm chất cao quý dũng cảm, gan dạ, mưu trí và dám đương đầu với những thử thách. Đối với thanh niên, dũng cảm, gan dạ, mưu trí, dám đương đầu với thử thách trong thời đại mới còn được thể hiện bằng tinh thần xung kích, tự nguyện, sẵn sàng đi bất cứ đâu, làm bất cứ nhiệm vụ gì vì mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Học tập tinh thần anh Lý Tự Trọng trong thời đại công nghiệp hóa, hiện đại hóa còn được biểu hiện là tâm thế chủ động hội nhập quốc tế trên các lĩnh vực: kinh tế, chính trị, văn hóa, giáo dục, nghệ thuật, thể thao... để vinh danh nước nhà. Noi gương người thanh niên Lý Tự Trọng còn là noi theo tinh thần và ý chí học tập, rèn luyện trí tuệ, học vấn của mình để đáp ứng được những đòi hỏi của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tấm gương về người anh hùng trẻ Lý Tự Trọng có ý nghĩa giáo dục cho thế hệ thanh niên hôm nay về tinh thần nhận thức và bảo vệ những giá trị nhân văn, đạo lý cao đẹp của dân tộc Việt Nam. Đó là lòng yêu chuộng hòa bình, luôn đấu tranh cho độc lập dân tộc, cho sự tự do và hạnh phúc của con người. Bài học quan trọng từ tấm gương anh Lý Tự Trọng là bài học về hoài bão, về lý tưởng sống của một người thanh niên trẻ dám cống hiến, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Từ nhận thức của bản thân, chúng ta không chỉ cần mà còn phải tu dưỡng đạo đức, rèn luyện ý chí, tinh thần bất khuất của anh hùng Lý Tự Trọng nói riêng và các vị anh hùng dân tộc nói chung, tích cực học tập, trau dồi kiến thức,

phát huy tinh thần đoàn kết, giúp đỡ mọi người xung quanh, vượt qua mọi khó khăn, thách thức. Đặc biệt là thông qua các hoạt động đoàn thể, phong trào sinh viên nói chung và CLB Lý Luận trẻ nói riêng, chúng ta vừa được học tập, vừa được hoạt động bằng các chương trình, hoạt động thực tế sẽ luôn giúp bản thân có định hướng tốt, lý luận tốt, nhận thức tốt, phát triển tư duy, năng lực, góp phần vào sự nghiệp vinh quang của Tổ quốc. Thể hiện được tố chất và bản lĩnh của tinh thần dân tộc vì sự nghiệp cách mạng và vì con đường xây dựng đất nước, bảo vệ Tổ quốc; xây dựng và bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa trong thời đại mới.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- (1) Tỉnh đoàn Thanh niên Cao Bằng. (2021). *Tài liệu sinh hoạt tháng 11: Anh hùng Lý Tự Trọng – tấm gương sáng ngời lý tưởng tuổi trẻ Việt Nam*. Truy cập vào ngày 10/06/2024, tại: <https://tinhdoan.caobang.gov.vn/index.php/tai-lieu-sinh-hoat-doan/anh-hung-ly-tu-trong-tam-guong-sang-ngoi-ly-tuong-tuoi-tre-viet-nam-646.html#:~:text=Tấm%20gương%20về%20người%20anh,hạnh%20phúc%20của%20con%20người>
- (2) Tổng hợp, Lý Tự Trọng – Một tấm gương sáng ngời về tinh thần quả cảm. Truy cập vào ngày 10/06/2024, tại: <https://youth.uel.edu.vn/theo-guong-bac-1006/ly-tu-trong-mot-tam-guong-sang-ngoi-ve-tinh-than-qua-cam>

**ANH HÙNG LÝ TỰ TRỌNG:
TÁM GƯƠNG SÁNG NGỒI VỀ Ý CHÍ KIÊN CƯỜNG
CỦA TUỔI TRẺ CÁCH MẠNG**

Tác giả: Trần Anh Khôi (),*

*Nguyễn Chí Phong (**)*

() (**) Thành viên CLB Lý luận trẻ*

Học viện Cán bộ TP. Hồ Chí Minh

Tóm tắt:

Trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc của toàn Đảng, toàn dân tộc ta, đấu cho trên con đường giành lại độc lập vẫn luôn vấp phải biết bao khó khăn, gian khổ và hy sinh. Thế nhưng, ngọn lửa đấu tranh cách mạng vẫn luôn không ngừng được giữ vững, thậm chí còn thổi bùng ngày càng dữ dội và quyết liệt hơn. Như “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 19/12/1946 đã từng nói: “Không! Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ... Chúng ta phải đứng lên! Bất kỳ đàn ông, đàn bà, bất kỳ người già, người trẻ, không chia tôn giáo, đảng phái, dân tộc. Hễ là người Việt Nam thì phải đứng lên đánh thực dân Pháp để cứu Tổ quốc. Ai có súng dùng súng. Ai có gươm dùng gươm, không có gươm thì dùng cuốc, thuổng, gậy gộc. Ai cũng phải ra sức chống thực dân Pháp cứu nước”. Truyền thống đánh giặc ngoại xâm không phải chỉ riêng của bất cứ cá nhân nào, mà đó còn là sự đồng lòng, chung sức của khối đại đoàn kết dân tộc. Đó hẳn là sự thôi thúc cho những người con yêu nước, cổ vũ tinh thần đấu tranh cách mạng không phân biệt giai cấp, địa vị và tuổi tác. Từ các cụ già cho đến những búp măng non, tất cả đều trở thành những tấm gương tiêu biểu, những biểu tượng sáng ngời cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc, của nước nhà.

Để nói về ngọn đuốc sáng soi đường cho tuổi trẻ cách mạng anh hùng, ta sẽ chẳng bao giờ tìm ra được bất kỳ sự nghi ngại và đắn đo nào khi nhắc đến Anh hùng Lý Tự Trọng - nhà cách mạng trẻ tuổi, người đoàn viên thanh niên cộng sản kiên trung đầu tiên.

Từ khóa: Lý Tự Trọng, tuổi trẻ cách mạng

Nội dung:

1. Tiểu sử anh hùng cách mạng Lý Tự Trọng

Lý Tự Trọng tên thật là Lê Hữu Trọng. Sinh ngày 20/10/1914 trong một gia đình nhà nho yêu nước. Do không chịu được cảnh áp bức bóc lột của thực dân phong kiến nên gia đình ông đã rời quê nhà sang Thái Lan sinh sống và tham gia hoạt động yêu nước, cũng tại nơi đây gia đình anh trở thành cơ sở cách mạng, nơi bồi dưỡng cán bộ là một trường quốc ngữ của hội Việt kiều. Sau đó, Tổng bộ Việt Nam cách mạng đồng chí hội ở Trung Quốc đã chọn Anh về Quảng Châu ăn học khi chỉ mới 10 năm tuổi đời. Để đảm bảo sự bí mật, thuận tiện hơn trên con đường học tập, đồng chí Nguyễn Ái Quốc đã đổi tên cho Lê Hữu Trọng thành Lý Tự Trọng và giới thiệu đến học tại cấp tiểu học Đại học Trung Sơn ở Quảng Châu.

Sau khi hoàn thành việc học tại Quảng Châu, Lý Tự Trọng cùng với Ung Văn Khiêm trở về nước hoạt động năm 1929 theo chỉ thị phong trào “vô sản hóa” mà Hội đã đề ra. Anh đã đi sâu vào tận các công xưởng, các trường học nhằm vận động, tập hợp lực lượng thanh niên để chuẩn bị cho việc thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản và anh đã trở thành người đoàn viên cộng sản đầu tiên. Chiều ngày 8.2.1931, Xứ ủy Nam Kỳ chủ trương tổ chức một cuộc mít-tinh kỷ niệm một năm ngày khởi nghĩa Yên Bái tại Sài Gòn để biểu dương tinh thần, ý chí bất khuất, bản lĩnh cách mạng của cuộc khởi nghĩa. Đồng chí Phan Bội, người phụ trách tuyên truyền của Xứ ủy phụ trách diễn thuyết trước công chúng. Cảnh sát và mật thám ập đến khi cuộc mít-tinh sắp

kết thúc. Để bảo vệ người đồng chí của mình, Lý Tự Trọng đã rút súng lục và bắn hai phát làm cho mật thám Le Grand chết ngay tại chỗ.

2) Ý chí kiên cường, sự dũng cảm, bất khuất của tuổi trẻ cách mạng

Viết về tinh thần quả cảm và sự hy sinh quên mình của người anh hùng Lý Tự Trọng, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: *“Người Đoàn viên đầu tiên của Đoàn thanh niên Cộng sản nước ta, cũng là người cộng sản oanh liệt đã đấu tranh đến hơi thở cuối cùng cho Đảng, cho sự nghiệp cách mạng”*. Sau khi bị thực dân Pháp bắt, chúng giam cầm, tra tấn một cách dã man, nhưng với tất cả dũng khí cách mạng đã không cho phép anh khuất phục cúi đầu trước những sự thâm độc, hiểm ác của kẻ thù.

Trước thái độ dứt khoát của Lý Tự Trọng, bọn mật thám không khai thác được gì, một tên phản bội đã khai anh là “Trọng Con” và đang làm công tác liên lạc cho Đảng. Địch thân Chánh mật thám Nam Kỳ đến hỏi cung anh. Chúng không từ một thủ đoạn dụ dỗ, tra tấn dã man nào với hy vọng moi móc được tin tức từ người chiến sĩ cộng sản trẻ tuổi. Song tất cả các món đòn tra tấn đều thất bại trước khí tiết cách mạng kiên cường của nhà cách mạng chỉ mới ngót nghét 17 tuổi xuân. Nữ nhà báo Pháp - André Violis miêu tả trong phóng sự “Đông Dương cấp cứu”: *“Tôi đã trông thấy anh ta mặt đẫm mồ hôi, hai mắt rử xuống, máu ứa ra mồm, ra tai. Vậy mà vẫn một mực không nói nửa lời. Thật can đảm lạ lùng. Chàng thiếu niên ấy mới anh hùng làm sao”*.

Nỗ lực bất thành, chính quyền thực dân Pháp ở Đông Dương quyết định đưa Lý Tự Trọng ra xét xử. Đây là lần đầu tiên chính quyền thực dân mở phiên tòa để xử một người cộng sản chưa thành niên. Đứng trước hố sâu có thể sảy chân bất cứ lúc nào, chàng thanh niên dũng cảm ấy không hề run

sợ, anh đã chủ động biến phiên tòa của đế quốc thành diễn đàn của một nhà cách mạng mang trong mình khí thế ngút trời. Khi luật sư bào chữa xin bọn thực dân rộng lượng mà khoan hồng vì Lý Tự Trọng chưa đến tuổi trưởng thành và “*Hành động thiếu suy nghĩ*”, anh đã gạt phăng đi sự điều giá ấy và đĩnh đạc nói: “*Tôi hành động có suy nghĩ, tôi hiểu việc tôi làm, tôi làm vì mục đích cách mạng. Tôi chưa đến tuổi trưởng thành thật, nhưng tôi đã đủ trí khôn để hiểu con đường của thanh niên chỉ là con đường cách mạng, không thể có con đường nào khác*”. Khi bộ trưởng thuộc địa Pháp trực tiếp gặp Lý Tự Trọng và thốt ra những giọng điệu nhân đạo luôn ám một thứ mùi dơ bẩn của thực dân: “*Tuổi thanh niên nông cuồng, nước Pháp sẵn sàng tha thứ cho anh. Đối với những người thông minh chính phủ bao giờ cũng nâng đỡ chỉ cần anh thật thà hối cải. Nếu muốn anh có thể sang Pháp học để trở về giúp đất nước, tha hồ quyền cao chức trọng, vợ đẹp con khôn, ăn mặc sung sướng*”. Đáp lại giọng điệu giả nhân giả nghĩa đó, Lý Tự Trọng đã quát vào mặt hần: “*Ta sinh ra không phải để ăn thứ cơm ấy*”.

Dẫu cho bản án tử hình như chiếc gông cùm cứ ghì chặt anh nơi ngục lao đế quốc tối tăm, ghê rợn. Thế nhưng trong từng phút, từng giây, đối chọi và đấu tranh với những khoảnh khắc ngặt nghèo, anh vẫn mang trong mình một tinh thần cách mạng đến đáng kinh ngạc, sự tiêu cực và sợ hãi như bị lấn át một cách mãnh liệt bằng những câu ca khúc hát, bằng những giai điệu say nồng của “*Đoạn trường tân thanh*”. Có thể nói, bốn bức tường u tối, loang lổ nơi nhà lao đã biến thành “*lò rèn*” nơi tôi luyện nên những “*sắt thép vô sản*” anh hùng, những “*sắt thép*” đã tôi trong lửa đỏ và nước lạnh, để rồi từ đó “*sắt thép*” trở nên không hề biết sợ.

Cái chết như đang chờ đứng sẵn nơi khám lớn Sài Gòn vào đêm rạng sáng 21/11/1931, bọn thực dân thật đê tiện và hèn hạ khi cho dựng máy chém hồng thủ tiêu anh trong im lặng. Và từ nơi niềm tin về một tương lai tất thắng của cách mạng, “chiếc cây ngay Lý Tự Trọng” chẳng thể nào sợ chết đứng, nao núng và nhụt chí nơi lần ranh sinh tử. Trước khi lên máy chém, khúc hát ca mang đầy giai điệu hào hùng, bất diệt của “Quốc tế ca” được anh ngân vang dưới vòm trời của Tổ quốc: *“Vùng lên hỡi các nô lệ ở thế gian, vùng lên hỡi ai cực khổ bần hàn...”*, cùng những tiếng hô vang: *“Đả đảo thực dân Pháp”, “Đảng Cộng sản Đông Dương muôn năm”, “Cách mạng Việt Nam thành công muôn năm”*. Đó chính là sự hiện thực hóa của niềm tin, của sự khát vọng, của tuổi trẻ anh hùng cách mạng, tất cả đã hình thành nên một thái độ kiên cường, dũng mãnh trước nanh vuốt hiểm ác của kẻ thù, tạo nên một làn sóng đấu tranh dữ dội trước sự bất công, độc ác đang ngày đêm giày xéo non sông, đất nước của chúng ta. Chính vì thế Nguyễn Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn Vũ Mão từng nhận xét rằng: *“Niềm tin mãnh liệt vào tương lai tươi sáng của đất nước được Lý Tự Trọng luôn nung nấu trong trái tim mình. Điều quan trọng hơn, niềm tin ấy đã được anh biến thành hành động, cách mạng”*. Chính tinh thần cách mạng bất khuất ấy của Lý Tự Trọng đã làm cho kẻ thù vô cùng khiếp sợ, kinh ngạc, sự hy sinh của anh không những đem đến một niềm tin vững mạnh, mà đó còn là nguồn động lực đấu tranh đến cùng như được sấm truyền đến muôn nơi, giúp cho những cao trào cách mạng giải phóng dân tộc thêm phần hăng hái giữa lúc nguy nan, khốn khó khi bị địch khủng bố trắng. Dù ngã xuống khi tuổi đời còn rất trẻ, nhưng Lý Tự Trọng đã để lại cho các thế hệ thanh niên Việt Nam một di sản quý giá, đó

chính là lòng yêu nước, tinh thần dũng cảm và nhiệt huyết tuổi trẻ. Kể từ đó, tên anh đã đi vào lịch sử, trở thành tấm gương sáng chói cho lớp lớp thanh niên Việt Nam sau này học tập và noi gương.

3) Từ tấm gương tiêu biểu của chàng thanh niên cộng sản ấy, thế hệ trẻ của chúng ta nói chung và đoàn viên, thanh niên nói riêng phải hành động như thế nào trong thời đại ngày hôm nay

Cuộc đời của anh hùng Lý Tự Trọng đầy thật ngắn ngủi, vẫn còn dang dở những hoài bão cách mạng chưa thể thực hiện được. Thế nhưng, tên tuổi anh đã được tạc vào sử sách nước nhà những chiến công hiển hách nhất, biểu trưng cho sự sáng ngời của tuổi trẻ anh hùng, của lý tưởng cao đẹp: *“Con đường của thanh niên chỉ là con đường cách mạng, không thể có con đường nào khác”*. Đó chính là bài học cao quý về việc xây dựng một mục tiêu đúng đắn, một lý tưởng rõ ràng. Hơn hết, sự dũng cảm và kiên cường của anh hùng trẻ tuổi Lý Tự Trọng còn là tấm gương chói lọi, là kim chỉ nam soi đường dẫn lối, thôi thúc biết bao lớp thanh niên, sức trẻ hăng hái đấu tranh, giành lại độc lập dân tộc và góp phần vào sự nghiệp cách mạng cao cả của Tổ quốc, của Bác Hồ kính yêu.

Từ đó, mỗi người trong chúng ta, mỗi đoàn viên thanh niên phải xác định rõ vai trò và trách nhiệm của mình trong công cuộc tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Trong thời đại công nghệ số với mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, trong thời điểm mà hội nhập thế giới đang là xu thế tất yếu, khách quan, việc trang bị cho riêng mình những hàng trang quý báu để tiếp thu những tinh hoa, kiến thức mới của nhân loại. Song chúng ta

vẫn không được phép lãng quên những bài học quý báu được thêu hoa dệt gấm bởi những anh hùng đương thời, những nét đẹp truyền thống từ ngàn đời được dựng xây vững chắc. Vì lẽ đó, thế hệ trẻ chúng ta cần phải:

Một là, luôn không ngừng cố gắng học tập và rèn luyện, xây dựng và phát triển đất nước ngày càng đi lên. Chính vì thế, việc vun bồi phẩm chất đạo đức, xây dựng và giữ vững lập trường, tư tưởng đúng đắn rõ ràng là điều kiện tiên quyết nhất, như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Có tài mà không có đức là người vô dụng, có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó”.

Hai là, luôn tự phê bình và phê bình những điều không đúng đắn, những điều trái với lương tâm, đạo đức của một con người.

Ba là, sẵn sàng dốc lòng hy sinh, tận tụy với Tổ quốc, với nhân dân, vì nước quên thân mà vì dân phục vụ. Hơn hết, đó chính là việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bốn là, luôn nêu cao tinh thần yêu nước, đoàn kết dân tộc, luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo đúng đắn, chính sách và pháp luật của Đảng và Nhà nước. Nếu có bất kỳ một hành động xâm phạm nào đến sự an nguy của đất nước, chúng ta phải luôn gánh vác trên lưng trách nhiệm của lực lượng tiên phong, đi đầu trong mọi tình huống khó khăn, trắc trở.

Năm là, luôn đề cao tinh thần hội nhập quốc tế, tinh thần đoàn kết nhân dân toàn thế giới, ra sức nỗ lực phấn đấu vì mục tiêu chung.

4) Ý nghĩa của việc học tập theo tấm gương anh hùng Lý Tự Trọng

Ngay sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công, trong ngày khai trường đầu tiên, Bác đã gửi gắm niềm tin yêu của mình vào thế hệ trẻ: “Non sông Việt Nam có trở nên vẻ vang hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai các cường quốc năm châu được hay không chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em”. Ngày 17-8-1947, trong “Thư gửi các bạn thanh niên”, Bác viết: “Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà. Thật vậy, nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do các thanh niên. Thanh niên muốn làm chủ tương lai cho xứng đáng thì ngay hiện tại phải rèn luyện tinh thần và lực lượng của mình, phải làm việc để chuẩn bị tương lai đó”. Đến thăm đơn vị thanh niên xung phong làm đường trong kháng chiến chống thực dân Pháp, Bác đã khuyên thanh niên: “Không có việc gì khó – Chỉ sợ lòng không bền – Đào núi và lấp biển – Quyết chí ắt làm nên”.

Để giáo dục thanh niên, Bác đã lấy những tấm gương tiêu biểu hy sinh vì nước, vì dân để thanh niên học tập. Bác viết: “Đồng chí Lý Tự Trọng đã nêu gương chân chính cách mạng cho chúng ta noi theo. Ngày nay, được Đảng giáo dục, có Đoàn dìu dắt, thanh niên chúng ta phải xung phong gương mẫu trong đạo đức, trong sinh hoạt, trong học tập, trong chiến đấu phải thực hiện “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó thanh niên làm”. Như thế, chúng ta mới xứng đáng là thế hệ thanh niên xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa”.

Bởi những lẽ trên, học tập theo tấm gương của anh hùng Lý Tự Trọng không chỉ giúp cho các thế hệ thanh niên chúng ta thêm một tình yêu quê hương, yêu Tổ quốc nồng nàn, sẵn sàng hết lòng hy sinh vì độc lập dân tộc, vì lợi ích

chung đi đến một thắng lợi toàn vẹn, mà đó còn là thanh kiếm sắc bén với một tấm khiên vững chãi, bảo vệ đất nước từ trong tư tưởng, từ trong sự phát triển toàn diện của quốc gia, sự bền vững về mặt văn hóa của dân tộc. Học tập nơi người đồng chí trẻ tuổi ấy, chúng ta như tiếp thêm những đức tính cao đẹp hiếm khi được sở hữu bởi một anh chàng thanh niên chỉ ngót nghét 17 tuổi xuân tươi đẹp, sự vững tin vào con đường tất thắng là những khởi điểm ban đầu, từ đây sẽ thôi thúc một niềm tin bất diệt về con đường đúng đắn chúng ta hướng tới. Hơn hết là vững chắc tư tưởng, vững chắc sự tin yêu, tin nhiệm vào con đường thắng lợi vẻ vang của toàn Đảng, toàn dân dù bất cứ thời điểm hay thời kỳ nào. Không nhụt chí, không nản lòng, không dễ dàng từ bỏ con đường ta đang đi, đó ắt hẳn là những giá trị vững bền cho tinh thần quyết chiến quyết thắng nơi anh, để rồi khi lớp mầm non của tuổi trẻ cách mạng sau này ngoái về, sự huân tập về một đức tính kiên định sẽ luôn được giữ mãi đến về sau. Đó còn là tinh thần xung kích, dù đi bất cứ đâu, hay làm bất cứ việc gì, ta vẫn luôn hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, là sự truyền trao tinh thần dám đứng lên, “dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn thử thách, dám hành động vì lợi ích chung”.

**ĐOÀN VIÊN, THÀNH VIÊN NGÀY NAY
VỚI TINH THẦN LÝ TỰ TRỌNG
VÀ Ý NGHĨA CỦA VIỆC HỌC TẬP
TÁM GƯƠNG ANH HÙNG LÝ TỰ TRỌNG**

Tác giả: Bùi Anh Đức ^(),*

*Dương Bình Lâm ^(**),*

*Huỳnh Ngọc Bảo Châu ^(***),*

*Nguyễn Trọng Nhân ^(****)*

()(**)(***) Thành viên CLB Lý luận trẻ*

Học viện Cán bộ TP. Hồ Chí Minh

*(****) Cộng tác viên CLB Lý luận trẻ*

Học viện Cán bộ TP. Hồ Chí Minh

Tóm tắt:

Lý Tự Trọng là một trong những anh hùng trẻ tuổi tiêu biểu nhất của cách mạng Việt Nam, Người đã hy sinh trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc. Cuộc đời và hành động của anh là tấm gương sáng về lòng yêu nước, tinh thần đấu tranh kiên cường và sự hy sinh vì lý tưởng tự do, độc lập của dân tộc. Mặc dù tuổi đời còn trẻ nhưng anh đã thể hiện sự dũng cảm và lòng yêu nước mãnh liệt. Anh hy sinh khi chỉ mới 17 tuổi, để lại một tấm gương sáng về sự cống hiến trong công cuộc bảo vệ đất nước. Đó là tinh thần không khuất phục trước những khó khăn, gian khổ, không khuất phục trước sức mạnh của kẻ thù, sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc. Tinh thần Lý Tự Trọng-một tinh thần yêu nước sâu sắc, Anh từng kiên quyết khẳng định: “Con đường của thanh niên chỉ là con đường cách mạng, không thể là con đường nào khác” câu nói có vai trò vô cùng quan trọng trong việc xây dựng và phát triển đất nước. Học tập và làm theo tấm gương Lý Tự Trọng giúp ta, nhất là thế hệ Đoàn viên, thanh niên mở rộng tri thức và kỹ năng, tiếp thu được những kiến thức mới, mở rộng tầm nhìn và hiểu biết về xã hội cũng như những chuyển biến về vấn đề thế giới hiện nay.

Từ khóa: Tinh thần Lý Tự Trọng, ý nghĩa của việc học tập, tấm gương anh hùng Lý Tự Trọng

Nội dung:

1. Vài nét anh hùng Lý Tự Trọng

Lý Tự Trọng, người Đoàn viên Thanh niên Cộng sản ưu tú, giàu ý chí cách mạng Anh để lại nhiều giá trị tinh thần thiết thực cổ vũ mạnh mẽ phong trào kháng Mỹ cứu quốc. Câu nói nổi tiếng của anh khi đứng trước tòa án thực dân *“Con đường của Thanh niên chỉ là con đường Cách mạng, không thể nào là con đường khác”* đã thắp lên ngọn lửa đỏ rực thôi thúc bao thế hệ đứng lên đấu tranh giành độc lập tự do cho dân tộc mình.

Lý Tự Trọng tên thật là Lê Hữu Trọng quê gốc ở tỉnh Hà Tĩnh. Ngày 20 tháng 10 năm 1914, dưới sự mong mỏi chờ đợi của gia đình, Lê Hữu Trọng được sinh ra tại làng Bàn Mạy, tỉnh NaKhon - Đông Bắc Thái Lan. Hữu Trọng chào đời ở nơi đất khách, mang nỗi niềm nhớ thương da diết quê cha đất tổ thân yêu đang bị kẻ thù xâm lược ngày đêm dày xéo. Do không chịu nổi cảnh áp bức bóc lột của thực dân phong kiến, gia đình ông Lê Hữu Đạt (thân sinh của Anh) sớm phiêu bạt sang Thái Lan.

Từ nhỏ, Lê Hữu Trọng đã được theo học tại trường do cụ Đặng Thúc Hứa - một sĩ phu yêu nước. Dần dần Anh bộc lộ sự chăm chỉ, ham học hỏi và sớm hiểu thấu được nỗi khổ cực của Nhân dân ta dưới chế độ cai trị hà khắc của thực dân phong kiến. Lên 10 tuổi, Hữu Trọng được Tổng bộ Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí Hội ở Trung Quốc sang Thái Lan chọn đưa về Quảng Châu ăn học. Tại đây, Lê Hữu Trọng được đồng chí Nguyễn Ái Quốc đổi tên là Lý Tự Trọng. Vì tính hiếu học của mình, Lý Tự Trọng nhanh chóng thông thạo chữ Trung và học thêm tiếng Anh, mở rộng nền tảng kiến thức văn

hóa của mình. Lý Tự Trọng sau đó được giao nhiệm vụ liên lạc, giúp việc cho cơ quan Tổng bộ Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí hội ở Quảng Châu.

Sau ngày Đảng thành lập, cao trào cách mạng dấy lên mạnh mẽ trên cả nước. Nhằm biểu dương tinh thần quật khởi của phong trào Xô-Việt Nghệ Tĩnh cũng như phát động quần chúng đứng lên đấu tranh đòi quyền sống, Xứ ủy Nam kỳ chủ trương tổ chức cuộc mít tinh nhân kỷ niệm tròn một năm khởi nghĩa Yên Bái ở Sài Gòn, Cuộc mít tinh đã quy tụ đông đảo các tầng lớp công nhân, nông dân, tri thức, bác sĩ học sinh, sinh viên đến dự. Người diễn thuyết đã được chuẩn bị từ trước, nhưng đến lúc đó chưa có mặt, đồng chí Phan Bội (phụ trách tuyên truyền của Xứ ủy) đã đứng ra thay thế, diễn thuyết trước công chúng. Tên mật thám Pháp Lơ-gơ-răng nhảy vào bắt đồng chí Quảng khi vừa mới diễn thuyết xong. Lập tức, Lý Tự Trọng có sẵn súng lục trong tay, bắn liền hai phát, Lơ-gơ-răng gục xuống chết ngay tại chỗ. Anh cùng với Phan Bội bị chúng bắt về tra khảo, bọn chúng dùng mọi thủ đoạn tàn ác tra tấn nhưng với sự kiên trung của người thanh niên cách mạng anh không khai bất cứ điều gì. Nữ nhà báo Pháp - André Violis miêu tả trong phóng sự *“Đông Dương cấp cứu”*: *“Tôi đã trông thấy anh ta mặt đẫm mồ hôi, hai mắt rú xuống, máu ứ ra mồm, ra tai. Vậy mà vẫn một mực không nói nửa lời. Thật can đảm lạ lùng. Chàng thiếu niên ấy mới anh hùng làm sao”*. (Thông tin từ Kim Sơn - Báo Lao Động: Lý Tự Trọng, Người Đoàn Viên Thanh Niên Cộng Sản Đầu Tiên)

Ngày 18/4/1931, tòa Thượng thẩm Sài Gòn đã đưa ra xét xử và kết án tử hình với Lý Tự Trọng và 20 năm khổ sai đày ra Côn Đảo đối với đồng chí Phan Bội. Đứng trước tòa án thực dân, Lý Tự Trọng đã biểu thị dũng khí đấu tranh của người cộng sản, lên án quyết liệt kẻ thù xâm lược, nhà cầm quyền

thực dân Pháp và chính phủ tay sai. Từ ý kiến của một luật sư tại phiên tòa có ý "bên vực" cho anh, đã nói: *"Bị can chưa đến tuổi thành niên, nên hoạt động không có suy nghĩ"*, Lý Tự Trọng đã đứng phất dậy, nói lời đanh thép: *"Tôi hành động không phải là không có suy nghĩ. Tôi làm vì mục đích cách mạng. Tôi chưa đến tuổi thành niên thật, nhưng tôi đủ trí khôn để hiểu rằng con đường của thanh niên chỉ có thể là con đường của cách mạng, không thể có con đường nào khác"* (Thông tin từ Kim Sơn - Báo Lao Động: Lý Tự Trọng, Người Đoàn Viên Thanh Niên Cộng Sản Đầu Tiên). Mặc cho sự sống của mình đã bị nuốt chửng dưới bản án thực dân nhưng những ngày bên xà lim, Lý Tự Trọng vẫn lạc quan yêu đời, anh tập thể dục, đọc sách báo, ca hát. Ở nơi bốn vách tường tối tăm ghê rợn của của nhà tù đế quốc vẫn cháy ngọn lửa đỏ dữ dội trong tim người cộng sản. Trước khi lên máy chém, Lý Tự Trọng hát bài Quốc tế ca bằng câu mở đầu đầy khí phách, vang lên dưới vòm trời Tổ quốc và sâu lắng vào lòng người đang sống: *"Vùng lên hỡi các nô lệ ở thế gian...!"*, và những tiếng hô vang: *"Đả đảo thực dân Pháp"*, *"Đảng Cộng sản Đông Dương muôn năm"*, *"Cách mạng Việt Nam thành công muôn năm"* đã cổ vũ mạnh mẽ, tạo một làn sóng căm phẫn phản đối tội ác của thực dân Pháp đối với tù nhân trong khám lớn Sài Gòn.

Bản án thực dân có thể tước đi sinh mạng của người cộng sản kiên trung nhưng không bao giờ có thể dập tắt được ngọn lửa hung tợn mà anh Lý Tự Trọng đã thắp sáng trong tim mọi người. Những công lao đóng góp to lớn, đặc biệt là tấm gương sáng ngời của người anh hùng Lý Tự Trọng với câu nói nổi tiếng: *"Con đường của thanh niên chỉ là con đường cách mạng, không thể có con đường nào khác"* đã trở thành lý tưởng sống, thôi thúc bao lớp thanh niên Việt Nam giữ vững

niềm tin, bản lĩnh, tích cực học tập, lao động, sáng tạo để góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Từ những giá trị đó, ta nhận thấy rằng anh hùng Lý Tự Trọng quả là một biểu tượng sáng ngời của lòng yêu nước, một tinh thần dũng cảm trong lịch sử cách mạng Việt Nam.

2. Tinh thần Lý Tự Trọng và vấn đề về việc học tập tấm gương anh hùng Lý Tự Trọng của Đoàn viên, thanh niên

2.1. Tinh thần Lý Tự trọng

Tinh thần anh hùng Lý Tự Trọng là tổ hợp tất cả những điều tinh túy nhất của một Đoàn viên Thanh niên Cộng sản ưu tú hay một người yêu nước chân chính. Tinh thần ấy có thể là sự quả cảm của anh trong công cuộc bảo vệ Đảng, bảo vệ bí mật các cơ quan của Đảng, đó là tinh thần gang thép, kiên trung, giữ vững khí tiết, hiên ngang đối mặt trước mọi cực hình dã man của giặc. Tinh thần bất khuất của anh đã tố cáo, góp phần vạch trần bộ mặt thật của chính sách thực dân tàn bạo, chế độ cai trị hà khắc, hành vi tra tấn man rợ trong nhà tù không chỉ với nhân dân ta, mà trực tiếp với nhân dân Pháp, với những người Pháp có lương tri. Sự kiên cường, không lùi bước của Anh làm bọn đầu sỏ thuộc địa lúng túng và kính nể. Khi đưa anh ra tòa đại hình Sài Gòn xét xử, kết tội dù lúc đó anh mới tuổi 17 và thực dân Pháp đã hèn hạ sát hại anh một cách lén lút rạng sáng ngày 21 tháng 11 năm 1931. Tinh thần nồng nàn yêu nước của người chiến sĩ cách mạng ưu tú được bồi đắp qua thực tiễn công tác cách mạng và những tấm gương chiến đấu, hy sinh của các chiến sĩ cách mạng và những người yêu nước cùng thế hệ mình. Tinh thần dũng cảm này được hình thành từ quê hương Hà Tĩnh, nơi có truyền thống yêu nước và cách mạng, cùng với sự ảnh hưởng từ cộng đồng người Việt ở Đông Bắc Thái Lan. Đặc biệt, tinh thần này được nuôi dưỡng bởi sự diu dặt của Bác Hồ về lý tưởng và con

đường cách mạng thông qua việc học tập tác phẩm “*Đường Kách mệnh*”. Lý Tự Trọng là ngọn lửa yêu nước rực cháy, với sự hy sinh cao cả, những cống hiến của Anh đã trở thành biểu tượng bất diệt cho tinh thần yêu nước của tuổi trẻ Việt Nam, xứng đáng là tinh thần anh hùng cho tuổi trẻ nước nhà học tập.

2.2. Thực trạng hiện nay trong việc học tập tấm gương anh hùng Lý Tự Trọng của Đoàn viên, thanh niên

Tinh thần, lý tưởng và cống hiến Lý Tự Trọng là ngọn đuốc thắp sáng những trái tim quả cảm bị vùi lấp của những người bị kìm kẹp trong thời kỳ đen tối của dân tộc. Thức tỉnh chân lý cách mạng của thế hệ trẻ, để lại bài học cho thế hệ sau áp dụng. Tại Đại hội XIII của Đảng đã xác định mục tiêu: khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh; phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam đẩy mạnh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hội nhập quốc tế; phấn đấu để đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng Xã hội Chủ nghĩa. Trong sứ mệnh “*Cách mạng thời kỳ mới*”, Đảng, Nhà nước và Nhân dân luôn đặt niềm tin sâu sắc vào thế hệ trẻ. Trên tinh thần thực hiện theo lý tưởng của người thanh niên trẻ năm nào, tuổi trẻ Học viện Cán Bộ Thành phố Hồ Chí Minh không ngừng ra sức học tập, tăng cường tham gia nhiều hoạt động của Đoàn hội. Không chỉ cá nhân sinh viên, học viên mà cả tập thể giảng viên không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận phục vụ cho công tác giảng dạy và tham mưu trên địa bàn thành phố. Nhà trường chủ trương không chỉ mở rộng công tác giảng dạy ở bậc sơ cấp, trung cấp lý luận chính trị và đào tạo đại học mà còn kết nối với hệ thống đại học quốc gia trong nước và cả quốc tế. Năm học 2023-2024, Học Viện Cán Bộ Thành Phố Hồ Chí Minh đã đạt được thành công trong công tác sinh viên như sau (Thông tin từ Trang Đoàn Thanh Niên Học Viện Cán Bộ):

- + 100% Đoàn viên, thanh niên được học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết, chủ trương của Đảng, Đoàn
- + 100% cán bộ Đoàn, Đoàn viên hoàn thành học tập các bài học lý luận chính trị dành cho Đoàn viên
- + 200 cán bộ Đoàn viên được công nhận
- + 92 Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác
- + 04 Tập thể tiên tiến làm theo lời Bác giới thiệu 02 đại biểu tham dự
- + 07 “Tập thể Sinh viên 5 tốt” cấp Học viện
- + 128 gương “Sinh viên 5 tốt” cấp Học viện
- + 07 gương “Sinh viên 5 tốt” cấp Thành phố và Trung ương
- + 01 gương “Sao Tháng Giêng”
- + Hoạt động, chuỗi hoạt động hưởng ứng cuộc vận động “Thành phố Hồ Chí Minh - Thành phố tôi yêu” chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).

Đó là thành quả trong công tác áp dụng lý tưởng, học tập và theo tám gương Lý Tự Trọng của cá nhân và tập thể Học viện Cán bộ trong năm học qua. Qua đó ta thấy được tầm quan trọng, sức ảnh hưởng của việc thực hiện theo tám gương Lý Tự Trọng của Đoàn viên, thanh niên hiện nay.

Song vẫn còn những vấn đề tồn đọng ngày nay là thể hệ Đoàn viên, thanh niên chưa hiểu hết về tám gương anh hùng Lý Tự Trọng và những ý nghĩa sâu sắc ấy. Ngày nay, vẫn tồn tại những cơ sở giáo dục chỉ là tuyên truyền theo lý thuyết nhưng chưa áp dụng vào thực tiễn.

Cuộc chiến tranh tàn khốc đã mãi nằm lại phía sau và công cuộc xây dựng đất nước, xây dựng chủ nghĩa xã hội vẫn còn trước mắt. Thế hệ đi trước đã để lại không ít bài học được đánh đổi bằng xương bằng máu của cha ông ta, vì vậy thế hệ

trẻ ngày nay phải hết sức phấn đấu học tập, tiếp bước thế hệ trước gầy dựng Tổ quốc quê hương ngày càng giàu mạnh. Lịch sử Việt Nam ghi dấu không biết bao nhiêu tấm gương anh hùng cách mạng trẻ tuổi đã hy sinh vì sự nghiệp lớn của đất nước. Anh hùng Lý Tự Trọng là người thanh niên cộng sản đầu tiên do đích thân Bác Hồ dẫn dắt và rèn luyện. Được mài dũa từ thời niên thiếu nên bản lĩnh chính trị của anh vô cùng vững chắc. Vào thời khắc đứng trước máy chém, anh mới thật hùng dũng, kiên cường, anh đồng dạ tuyên bố danh thếp: *“Con đường của thanh niên chỉ là con đường cách mạng không thể có con đường nào khác...”*. Câu nói ấy đã đi vào bất hủ, trở thành lập trường sống của lớp lớp thanh niên, thôi thúc tuổi trẻ cố gắng phấn đấu học tập, rèn luyện, đi đầu trong cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật, đấu tranh không khoan nhượng với những hiện tượng tiêu cực và tệ nạn xã hội; tin tưởng, trung thành tuyệt đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, thế hệ thanh niên Việt Nam noi gương anh Lý Tự Trọng, nguyện viết tiếp trang sử vàng chói lọi của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, của dân tộc Việt Nam anh hùng đưa đất nước vươn mình trong kỷ nguyên mới.

3. Trách nhiệm trong việc nâng cao tinh thần Lý Tự Trọng

Đầu tiên là việc nâng cao giáo dục trong nhận thức về tinh thần Lý Tự Trọng cho Đoàn viên, thanh niên. Thế hệ trẻ ngày nay là những chủ nhân tương lai của đất nước. Vì thế giáo dục đạo đức cách mạng cho thế hệ trẻ là việc làm hết sức cần thiết, dẫn dắt thanh niên đi tới những giá trị tốt đẹp, cống hiến hết mình để bảo vệ sự bình yên cho Tổ quốc, cho Nhân dân, xây dựng và phát triển đất nước. Sau đó khuyến khích Đoàn viên, Thanh niên tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Tình nguyện thể hiện tinh thần tương thân tương ái, tự giác và tự nguyện. Do đó, tham gia các hoạt động tình nguyện không chỉ mang lại ý nghĩa cho cá nhân mà còn

cho cộng đồng. Chúng ta cần tiếp tục tổ chức các hoạt động tình nguyện và phát động thêm những phong trào mới, tạo điều kiện cho thanh niên và Đoàn viên có cơ hội giao lưu và tiếp xúc với nhân dân. Những hoạt động này sẽ giúp họ nhận thức rõ hơn về giá trị bản thân và sự cần thiết của việc đóng góp cho cộng đồng. Tuy nhiên, việc tham gia đơn thuần là chưa đủ; cần có các buổi giao lưu và kết nối với cá nhân, tổ chức tình nguyện để Đoàn viên, Thanh niên hiểu rõ hơn về giá trị và lợi ích mà các hoạt động tình nguyện mang lại. Đồng thời, tổ chức các buổi nói chuyện, giao lưu với những anh hùng, những người có đóng góp lớn cho xã hội, cũng như những tấm gương Lý Tự Trọng điển hình.

Tiếp đến là tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển của mỗi cá nhân Đoàn viên, Thanh niên:

Một là, đối với gia đình. Cha mẹ cần phải chú trọng giáo dục con cái từ nhỏ những đức tính tốt đẹp như tính tự giác, tự lập và tinh thần yêu nước. Việc này không chỉ giúp trẻ hình thành nhân cách vững vàng mà còn tạo nền tảng cho sự phát triển tư duy sáng tạo. Cha mẹ cũng nên khuyến khích con cái nhận thức rõ về trách nhiệm đối với hành động của mình, từ đó góp phần hình thành những công dân có ích cho xã hội. Sự giáo dục từ gia đình sẽ là yếu tố quyết định giúp các em trở thành những Đoàn viên, thanh niên tự tin, có trách nhiệm và sẵn sàng cống hiến cho đất nước.

Hai là, đối với cộng đồng. Sự hỗ trợ và tham gia của cộng đồng là một yếu tố thiết yếu không thể thiếu trong việc phát triển và giáo dục Đoàn viên, thanh niên. Cộng đồng không chỉ đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra môi trường thuận lợi mà còn có giá trị trong việc phát hiện và phát huy những tấm gương điển hình về tinh thần Lý Tự Trọng. Những tấm gương này sẽ truyền cảm hứng cho Đoàn viên, thanh niên, giúp họ nhận thức rõ hơn về những giá trị tốt đẹp và khuyến khích họ

nỗ lực vươn lên. Thông qua các hoạt động, sự kiện và phong trào, cộng đồng có thể tạo ra những cơ hội để thanh niên giao lưu, học hỏi và thể hiện bản thân, từ đó góp phần vào sự phát triển toàn diện.

Tổng kết lại, khi nói về tinh thần Lý Tự Trọng là nói đến một tấm gương cao cả giúp ta ngày càng nhận thức ra được giá trị của bản thân, giúp chúng ta ngày càng tự tin hơn, giúp ta năng động hơn trong mọi công việc. Không dừng lại ở đó tinh thần Lý Tự Trọng còn giúp ta có một tinh thần tự lập trong công việc cũng như cuộc sống nỗ lực hơn trong công việc và lúc này chúng ta phải biết tự chịu trách nhiệm về hành động của mình mặc dù nhỏ hay lớn. Sinh viên phải luôn học theo những tinh thần cao đẹp đó không chỉ là chịu trách nhiệm về lời nói cũng không dừng lại ở việc nhận ra giá trị bản thân mà còn phải biết tôn trọng người khác tích cực hòa đồng với mọi người hỗ trợ lẫn nhau không kì thị ai trong cuộc sống. Xây dựng một môi trường hòa đồng với tất cả mọi người. Đặc biệt, chúng ta phải có một bản lĩnh nền tảng chính trị vững vàng một lòng trung thành bất khuất, tinh thần kiên định người Thanh niên Cộng sản ấy là một cây đại thụ về tư tưởng đường lối cách mạng của Đảng và lý tưởng của tuổi trẻ mà chúng ta nên học theo. Khi chúng ta thấy một số quan điểm trái chiều sai lệch về tư tưởng được phổ biến rộng rãi, chúng ta phải lập tức bác bỏ ngay những quan điểm ấy và phải hướng họ theo một con đường đúng đắn và phát huy hết sức về bản lĩnh chính trị của mình cũng như phát huy được tinh thần của anh hùng lý tự trọng. Và từ những điều kiện đó, chúng ta phải định hướng phát triển bản thân và noi gương theo anh hùng Lý Tự Trọng. Chúng ta phải xác định mục tiêu, lý tưởng và một nguyên tắc sống phù hợp, tin tưởng vào những gì mình đang làm. Cần phải nâng cao kiến thức, kỹ năng và trình độ lý luận để đối

mặt với những thử thách. Điều đó không chỉ giúp ích cho bản thân còn là góp ít một phần xây dựng xã hội không chỉ vậy chúng ta phải biết đối mặt vượt qua khó khăn không chỉ về mặt kiến thức kỹ năng mà còn rèn luyện về mặt thể chất và tinh thần để có sức giúp ích cho xã hội.

4. Thành quả trong việc áp dụng tinh thần Lý Tự Trọng đối với công tác của Đoàn viên, thanh niên hiện nay.

Tấm gương của anh không chỉ là nguồn cảm hứng mà còn là kim chỉ nam cho hành động của thế hệ trẻ ngày nay, nhất là đối với Đoàn viên, thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đã để lại sức ảnh hưởng sau:

Thứ nhất, là thúc đẩy, tăng cường ý thức trách nhiệm và lòng yêu nước cho mỗi cá nhân, tổ chức. Khi noi gương Lý Tự Trọng, Đoàn viên thanh niên đã nhận thức rõ nét hơn về trách nhiệm của mình đối với quê hương, đất nước. Bản thân chúng ta không chỉ tự hào về lịch sử dân tộc mà còn chủ động tham gia các hoạt động gìn giữ văn hóa dân tộc. Trong thời gian này, tuổi trẻ cả nước đã đồng loạt tổ chức các hoạt động, đợt sinh hoạt chính trị kỷ niệm 90 năm (2021) câu nói nổi tiếng của Anh hùng Liệt sĩ Lý Tự Trọng - “*Con đường của Thanh niên chỉ là con đường Cách mạng, không thể có con đường nào khác*” và tưởng niệm 110 năm ngày hy sinh của đồng chí Lý Tự Trọng. Các cấp, bộ Đoàn trong cả nước tổ chức nhiều hoạt động, phần việc ý nghĩa, kết nạp lớp Đoàn viên Lý Tự Trọng, thông qua đó góp phần giáo dục cho thế hệ trẻ về tinh thần, ý chí và tấm gương tiêu biểu của Anh hùng Liệt sĩ Lý Tự Trọng. Liên hoan các nhóm văn nghệ tuyên truyền, Cuộc thi Tự hào Sử Việt, Thực hiện công tác “*Đền ơn đáp nghĩa*”, tổ chức “*Hành trình đến các địa chỉ đỏ*”, “*Hành trình đến bảo tàng*”, Lễ thấp nển tri ân các Anh hùng liệt sĩ,..Từ đó, tinh thần yêu nước đã trở thành động lực thúc đẩy các bạn trẻ nỗ lực phấn

đầu trong học tập và công tác xã hội trong tương lai, góp phần không nhỏ trong việc phục vụ cho sự thăng tiến, phát triển của quê hương, đất nước.

Thứ hai, việc noi theo và học tập tấm gương của anh hùng Lý Tự Trọng đã khuyến khích thanh niên phát huy tinh thần xung kích và sáng tạo. Các phong trào như "Tuổi trẻ sáng tạo" và "Phát triển kinh tế địa phương"; các chương trình, chiến dịch tình nguyện vì cộng đồng như "Xuân tình nguyện", "Mùa hè xanh", "Hành quân xanh", "Kỳ nghỉ hồng", "Hoa phượng đỏ", "Tiếp sức mùa thi"... đã thu hút đông đảo sự tham gia của các bạn trẻ. Họ không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm mà còn phát huy khả năng sáng tạo, mang lại những giải pháp thiết thực cho các vấn đề xã hội hiện nay.

5. Kết luận

Tinh thần Lý Tự Trọng là một di sản quý báu mà thế hệ thanh niên hôm nay cần gìn giữ và phát huy. Việc xây dựng tinh thần này không chỉ góp phần định hình nhân cách cá nhân, mà còn đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển bền vững của xã hội. Tinh thần Lý Tự Trọng khuyến khích mỗi người trẻ sống có trách nhiệm, tự tôn và tự giác, từ đó tạo nền tảng vững chắc cho sự tiến bộ của đất nước. Chúng ta hy vọng rằng tinh thần Lý Tự Trọng sẽ ngày càng được củng cố trong mỗi Đoàn viên, thanh niên, thúc đẩy họ trở thành những công dân tích cực, có ý chí, khát vọng vươn lên và cống hiến công sức, trí tuệ của mình cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện tốt phương châm "*Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta/ Mà cần hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay...*"

Bài tham luận này mong muốn đóng góp một phần quan trọng trong việc khơi dậy và nâng cao tinh thần Lý Tự Trọng, từ đó hình thành một thế hệ trẻ tự tin, trách nhiệm và tràn đầy nhiệt huyết, sẵn sàng đóng góp cho sự phát triển của đất nước.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- (1) Thành Đoàn Thành Phố Hồ Chí Minh. *Tinh thần quả cảm của Anh hùng Lý Tự Trọng: lời hiệu triệu cho tuổi trẻ Thành phố mang tên bác hôm nay*. Truy cập vào ngày 6/10/2024 tại: http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/News/32891?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAA_R1eXI8pj0FfXYDN-r_1RreEnZYEUoYDnUmfCwMdh5EY1mgfcq2kj-cdmiE_aem_a9LjcRCf2XvXxEGDjY_rhg
- (2) Kim Sơn (2024). *Lý Tự Trọng, Người Đoàn Viên Thanh Niên Cộng Sản Đầu Tiên*. Báo Lao Động. Truy cập vào ngày 6/10/2024 tại: <https://laodong.vn/lao-dong-cuoi-tuan/ly-tu-trong-nguoi-doan-vien-thanh-nien-cong-san-dau-tien-1318070.ldo>
- (3) Thông tấn xã Việt Nam. *Tinh thần Lý Tự Trọng và con đường cách mạng của thanh niên thời kỳ mới*. Truy cập vào ngày 6/10/2024 tại: <https://tuyengiao.vn/tinh-than-ly-tu-trong-va-con-duong-cach-mang-cua-thanh-nien-thoi-ky-moi-67762>
- (4) *Tinh thần cách mạng, lý tưởng kiên định và sự hy sinh anh dũng của đồng chí Lý Tự Trọng - tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo*. Trang Thông tin Điện Tử Ban Tuyên Giáo Tỉnh Ủy Tiền Giang. Truy cập vào ngày 6/10/2024 tại: <https://tuyengiaotiengiang.vn/tuyen-truyen/tinh-than-cach-mang-ly-tuong-kien-dinh-va-su-hy-sinh-anh-dung-cua-dong-chi-ly-tu-trong-tam-guong-sang-cho-the-he-tre-noi-theo-5114.html?fbclid=IwY2xjawFvWG1leHRuA2F1bQIxMAABHQ72qs1laRgiUMWnkATYSdhD9XNPNEKtrK8qD>

- (5) Nguyễn Trần (2021). “*Con thoi*” *Lý Tự Trọng truyền lửa cách mạng cho thế hệ thanh niên*. Trang Tin Điện Tử Đảng Bộ Thành Phố Hồ Chí Minh. Truy cập vào ngày 6/10/2024 tại: https://hcmcpv.org.vn/tin-tuc/-con-thoi-ly-tu-trong-truyen-lua-cach-mang-cho-the-he-thanh-nien-1491887420?fbclid=IwY2xjawFvWVRleHRuA2FlbQIxMAABHX0CYovBzkjZfnLjpLagYMPJODnOvpRb15ywIRo2MqxqlJYv5gdBwTJooA_aem_YU734pjGM79YAwT5vsiv2A
- (6) *Những con số nổi bật trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2023 - 2024*. Trang Đoàn Thanh niên Học viện Cán bộ TP.HCM. Truy cập vào ngày 6/10/2024 tại: <https://www.facebook.com/share/p/xafjfG3ymw8S5vpQ/>
- (7) Minh Châu. (2024). *Tinh thần Lý Tự Trọng và con đường cách mạng của thanh niên thời kỳ mới*. Báo Hà Nội Mới. Truy cập vào ngày 6/10/2024 tại: <https://hanoimoi.vn/tinh-than-ly-tu-trong-va-con-duong-cach-mang-cua-thanh-nien-thoi-ky-moi-378524.html>
- (8) *Sinh hoạt chính trị “Tinh thần Lý Tự Trọng - Khát vọng của thanh niên”*. Báo Quân Đội Nhân Dân. Truy cập vào ngày 6/10/2024 tại: <https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/sinh-hoat-chinh-tri-tinh-than-ly-tu-trong-khat-vong-cua-thanh-nien-678069>
- (9) Quốc Hùng. (2021). *Tinh thần Lý Tự Trọng - khát vọng của thanh niên*. Cổng Thông Tin Điện Tử Đảng Bộ Tỉnh An Giang. Truy cập vào ngày 6/10/2024 tại: <https://www.angiang.dcs.vn/Lists/ChinhTri/DispForm.aspx?ID=209>